

Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof

26 april 2018

Kerkdiensten

Zondag 29 april 5^e zondag van Pasen

Open Hof 09.30 uur ds. Kasper Jager

Open Hof 19.00 uur ds. Leon Eigenhuis, leerdienst Tora en Evangelie

Zondag 6 mei 6^e zondag van Pasen

Buitenkerk 10.00 uur Oecumenische viering,
met pastor Hans Schoorlemmer en ds. Leon Eigenhuis

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Open Hof 09.30 uur Mevr. Berthina van der Kamp

Zondag 13 mei 7^e zondag van Pasen

Open Hof 09.30 uur Ds. D. Visser, Sint Jacobiparochie

Burgwalkerk 17.00 uur Cantatedienst, voorganger ds. Leon Eigenhuis

Zondag 20 mei Pinksteren

Open Hof 09.30 uur Ds. Leon Eigenhuis

Open Hof 19.00 uur Taizéviering

Vierende gemeente

Zondag 29 april 5^e zondag van Pasen (zondag Cantate)

Open Hof 9.30 uur – Welkom in de morgendienst in Open Hof. In alle lezingen van deze zondag gaat het over daden. Over God die zijn grote woorden waarmaakt (Deuteronomium 4:32-40). Over het liefdegebod dat geen woorden maar daden vergt (1 Johannes 3:18-24). En over de verbinding met Christus die blijkt in vruchten, dus in daadwerkelijk geleefd geloof (Johannes 15:1-8). Het is de 5^e zondag van Pasen, we vieren nog steeds de bevrijding. Maar de vraag wordt urgent: hoe gaan Gods daden leven in onze daden? Hoe zijn we niet zomaar bevrijde mensen, maar deel van de bevrijdingsbeweging? Er is oppas en kindernevendienst. En na afloop van de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten bij koffie, thee en limonade.

Een reep chocolade voor wie eindexamen doet

Het is bijna zover. De centrale examens van het voortgezet onderwijs komen er aan. Wie eindexamen moet doen, is nu ijverig aan het 'blokken'. Ter bemoediging en als aansporing om van de examens chocolade te maken, liggen er chocoladerepen klaar. Misschien wordt het zo ietsje 'leuker' en in ieder geval lekkerder. Aanstaande zondag 29 april liggen ze na de dienst in de hal van Open Hof klaar, om mee te nemen voor wie eindexamen doet. Hartelijke groeten, Taakgroep jeugd.

Open Hof 19.00 uur - Zondagavond 29 april bent u van harte welkom in de leerdienst Tora en Evangelie. In deze dienst richten we ons op een deel van het Schriftgedeelte dat de dag daarvoor, op sabbat, in de synagoge wordt gelezen. Volgens het rooster van de synagoge staan voor 28 april

(volgens de joodse kalender dag 14 van de maand Ijar in het jaar 5778) twee afdelingen van de Tora op het rooster, namelijk Leviticus 16:1 t/m 18:30 (Acharé Mot heet deze afdeling in het Hebreeuws) en Leviticus 19:1-20.27 (Kedosjiem is de naam van deze sidra in het Hebreeuws). We moeten kiezen en richten ons op Leviticus 19. Wie dat wil, kan dit hoofdstuk thuis al vast lezen. Het thema van dit hoofdstuk vinden we in vers 2: 'Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig'. Van deze woorden is het hoofdstuk een uitwerking en de woorden 'Ik ben de HEER' komen als een refrein in dit hoofdstuk steeds terug. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit gedeelte uit de Wet (Tora) en vragen ons af wat dit voor ons heeft te betekenen, hoe dit ons geloofsleven kan verrijken. Dit in het besef dat God onopgeefbaar verbonden is en blijft met zijn volk Israël. Als volgelingen van de Heer Jezus willen we graag zitten aan de voeten van de rabbijnen en luisteren en leren. Welkom aanstaande zondagavond 19.00 uur in Open Hof. Ds. Leon Eigenhuis gaat voor.

Collectes zondag 29 april:

1. Maatschappelijk diaconaal werk
2. Wijkkas
3. Kerk en Eredienst

Zondag 6 mei 6^e zondag van Pasen (zondag Rogate)

Buitenkerk 10.00 uur Oecumenische viering

Op deze zondag zijn we te gast in de Buitenkerk. Daar vindt de oecumenische viering plaats samen met de leden van de plaatselijke Rooms - katholieke parochie. De dienst begint om 10.00 uur. Het adres van de Buitenkerk of Onze Lieve Vrouwekerk is Buiten Nieuwstraat 101. In deze dienst gaan pastor Hans Schoorlemmer en ds. Leon Eigenhuis voor. De schriftlezingen zijn 1 Johannes 4,7-10 en Johannes 15,9-17. In deze dienst zal het huwelijk van Janna van 't Sant en Nico Foppen worden ingezegend (zie daarover ook het bericht over huwelijksinzegening). Het koor staat onder leiding van Bram Gordijn. Er is oppas en kindernevendienst.

Collectes zondag 6 mei

In de oecumenische dienst die op de eerste zondag van november in de Burgwalkerk wordt gehouden, collecteren voor de doelen die onze gemeente heeft vastgesteld. In de dienst op de eerste zondag van mei in de Buitenkerk collecteren we voor de door de Rooms -katholieke parochie vastgestelde doelen. De doelen worden in de dienst bekend gemaakt.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Open Hof 09.30 uur Mevr. Berthina van der Kamp

Op het feest van de hemelvaart van de Heer gaat Berthina van der Kamp in de dienst in Open Hof voor. De dienst begint om 09.30 uur. Welkom!

Collectes donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag

1. Algemeen diaconaal werk
2. Kerk en Eredienst

Zondag 13 mei – 7^e zondag van Pasen (zondag Exaudi)

Open Hof 09.30 uur Ds. D. Visser, Sint Jacobiparochie

Op deze zevende zondag van Pasen gaat in Open Hof een gastpredikant voor: ds. D. Visser uit Sint Jacobiparochie. Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. En na de dienst is er limonade, thee en koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Gebedsgroep

Op deze zondag, zondag 13 mei, komt voor de dienst de gebedsgroep bij elkaar. De gebedsgroep is altijd op de tweede zondag van de maand. We danken en bidden tot God danken in de vorm van een inleiding en een kringgebed. Daarbij iedereen haar/zijn eigen gebedsonderwerpen inbrengen. Het is goed en fijn om met elkaar te bidden. Ook in stilte aanwezig te zijn is prima! Wilt u met ons meedoen? Dan bent u van harte uitgenodigd! Kom naar de gebedsgroep dan kunnen we ook persoonlijk voor u bidden. We treffen elkaar om 9.00 h in de hal van de Open Hof, Tot zondag 13 mei.

Burgwalkerk 17.00 uur Cantatedienst

's Middags is er een cantatedienst in de Burgwalkerk. In deze dienst zal Cantate BWV 44 'Sie werden euch in den Bann tun' van J.S.Bach worden uitgevoerd. Medewerkers aan deze cantatedienst zijn ds. Leon Eigenhuis voorganger; Judith Sportel sopraan; Florieke Beelen alt; Henk Gunneman tenor; Lars Terray bas; Sander van den Houten organist; en het Bachkoor & -orkest Kampen onder leiding van Ab Weegenaar. De toegang is gratis en een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. Over deze cantate heeft Wilhelm Weitkamp, de voorzitter van de commissie cantatediensten, een boeiende toelichting geschreven. U kunt de tekst onder de berichten over de kerkdiensten vinden.

Collectes zondag 13 mei:

1. De Herberg in Oosterbeek / Vorming en Toerusting
2. Kerk en Eredienst

(Bij de cantatedienst 's middags wordt, naast deze collectes in de dienst, bovendien bij de uitgang een gift gevraagd om de onkosten van de dienst te bestrijden)

Zondag 20 mei - Pinksteren

Open Hof 09.30 uur Ds. Leon Eigenhuis
Open Hof 19.00 uur Taizéviering

Collectes zondag 20 mei (Pinksteren)

1. Pinksterzendingscollecte (GZB-ZOA) / Kerk in Actie (zending Bangladesh)
2. Kerk en Eredienst

Burgwalkerk, zondag 13 mei, 17.00 uur: Cantate BWV 44, Sie werden euch in den Bann tun

Deze cantate is door Johan Sebastian Bach geschreven voor zondag Exaudi van 21 mei 1724, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ook wel Wezenzondag genoemd, omdat Jezus naar de hemel opgestegen is en de Geest nog niet gekomen is. Exaudi betekent "hoor", afkomstig uit psalm 27:7: "Hoor, Heer, hoe ik roep." De evangelielezing voor deze zondag is Johannes 15:26-16:4

Opmerkelijk is dat Bach deze cantate niet begint met een openingskoor, maar met een duet, een tweestemmige Vox Christi, waarin de tekst uit Johannes, dat men de Christenen uit de synagoge zal bannen, verbreed wordt naar "Ze zullen jullie in de ban doen." De huiveringwekkende huilende openingsmuziek is misschien geen klaagzang zoals vaak wordt gezegd, maar waarschijnlijker een "onheilspellende sfeertekening van kille vervolging", aldus Eduard van Hengel.

Maar wanneer de bas het recitatief zingt komt er een ander geluid in de cantate: door het lijden wordt de christen sterker, net zoals de palmboom sterker wordt als er gewichten aan worden gehangen. Een in de Barok vaak voorkomend motief.

Vanaf dit moment geen klaagzang meer: dansend waakt God over zijn kerk en breekt de vreugdezond door. Het koor zingt de ziel van de christen tenslotte toe: vertrouw je aan de Ene die je heeft geschapen, de Vader in de hoogte, die je raad kan geven.

Friedrich Nietzsche, beschuldigde op basis van dit soort teksten het Christendom van een wegluchten uit de werkelijkheid naar een fictief Disneyland, een troostrijk voor wie het echte leven niet aan kan. “De smalle weg naar de hemel is geplaveid met lijden”: religie als verdovende drug voor de zwakken en slaven. De Sloveense filosoof Zizek noemt in zijn “On Belief” deze religieuze oplossing, waarin religie een andere werkelijkheid voorstelt voor de problemen die we in onze wereld tegenkomen, een vorm van gnosticisme. Maar hij zegt tegelijkertijd dat het humanisme, dat de oplossing voor de problemen van onze wereld alleen maar in deze wereld wil vinden, net zo goed een probleem vertegenwoordigt.

Onze wereld is de wereld zoals die door de diverse machten ons opgedrongen wordt. Net zoals in Nieuwtestamentische tijd het Romeinse gezag zijn visie opdrong aan zijn vele onderdanen. Dat opdringen gebeurt soms hard, soms subtiel, maar vindt altijd plaats. In onze tijd en in de westerse wereld zijn vooral de massamedia machtig, met hun schoonheidsidealen, kledingvoorschriften en ideeën over een waardig leven, die ons allemaal in een bepaalde vorm dwingen. Maar ook minder subtiele vormen van macht, met censuur en fysiek geweld, zijn volop te vinden in onze wereld. De huidige wereld is verre van volmaakt en heeft blijvend behoefte aan kritiek.

De weg die in de Bijbel gezocht wordt is niet, zoals Nietzsche zegt een wegluchten van deze ellende, een gnosticisme, maar zit tussen gnosticisme en humanisme in, tussen een volledig afzweren van de huidige wereld ten gunste van een andere wereld en een volledig beamen van de huidige wereld in. Paulus bijvoorbeeld ziet in Kruis, Opstanding en Wederkomst een kritiek op de wereld die de wereld niet afschrijft. Dat doet hij met termen als Vlees en Geest, met Wet en Evangelie. Dat is een subtiel manier, maar eentje die in het Christendom tot bloei gekomen is. Wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn geroepen om hier nooit helemaal thuis te zijn, het blijft altijd wringen.

Dat is het thema van deze cantate voor Wezenzondag.

Medewerkers aan deze cantatedienst zijn: Ds. Leon Eigenhuis voorganger; Judith Sportel sopraan; Florieke Beelen alt; Henk Gunneman tenor; Lars Terray bas; Sander van den Houten organist; en het Bachkoor & -orkest Kampen onder leiding van Ab Weegenaar. Zondag 13 mei 2018, burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen.

Vanuit de Wijkkerkenraad, drie berichten:

Liturgie

Op 17 april hielden we een gemeentevond over de liturgie in onze diensten. Wat was het een fijne avond! In de opening van ds. Kasper Jager over Psalm 139 was het mooi om met elkaar twee bewerkingen te zingen van deze psalm: de traditionele uitvoering van Psalm 139 met orgelbegeleiding en daarna de moderne bewerking, zoals we die in het liedboek tegen komen als Psalm 139B met de piano als ondersteuning.

Vervolgens hield ds. Leon Eigenhuis een korte inleiding over de opbouw van de liturgie. In onze diensten kennen we altijd een vaste basis, zodat de volgorde voor de gemeente steeds herkenbaar kan zijn. Ds. Leon Eigenhuis gaf aan dat iedere dienst zorgvuldig wordt voorbereid, maar dat het uiteindelijk de Heer is, die zijn zegen over onze diensten geeft: “Liturgie is de dienst die wij van beneden af opzetten in het vertrouwen dat Boven erbij komt.”

Daarna gingen we o.l.v. onze voorzitter in op vijftien stellingen en gaven de aanwezigen met behulp van kleurkaarten aan hoe ze over de stellingen dachten.

Er waren ruim tachtig aanwezigen, die hierna met elkaar in kleine groepen goede gesprekken hadden over onze liturgie. Er waren vragen, opmerkingen, suggesties, enzovoorts. U gaf aan dat u het prettig vindt dat we als veelkleurige gemeente ook een veelkleurige liturgie hebben.

De gespreksleiders hebben veel aantekeningen gemaakt en al die aantekeningen worden uitgewerkt. Ook de reacties van gemeenteleden, die via de mail reageerden, worden in het verslag opgenomen. Het verslag

zal binnenkort op de website te zien zijn. Dit verslag zal ook besproken worden in de Taakgroep Jeugd, de Taakgroep Eredienst en in de Kerkenraad.

Het is nog te vroeg om vooruit te lopen op het verslag. Over veel dingen denkt u gelijk en over veel dingen denkt u verschillend. Dat past ook wel bij onze wijkgemeente. We constateerden deze avond dat we de liturgie niet moeten zien als "men vraagt en wij draaien".

Wel zijn er binnen onze wijkgemeente een paar duidelijke lijnen te zien:

- u voelt zich thuis in onze gemeente
- u vindt dat we een mooie opbouw in de liturgie hebben
- u bent blij met de aanwezigheid van en de aandacht voor jonge mensen in de dienst
- u vindt dat in elke dienst het Woord van God centraal moet staan en niet de verpakking eromheen
- u vindt dat de diensten soms wel erg vol zijn door alle extra zaken
- een beetje meer rust in de liturgie stelt u op prijs

Gesprek Wijkkerkenraad - Algemene Kerkenraden

Tijdens de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hadden we een afvaardiging van de Algemene Kerkenraden op bezoek. We spraken samen over de verhouding tussen de wijken en de AK's.

Er was binnen onze wijkkerkenraad dankbaarheid voor het proces van éénwording, gericht op de fusie in Kampen van de hervormde gemeente en gereformeerde kerk. We juichen die groei richting de Protestantse Kerk in Kampen toe.

Wanneer het gaat om de beleidsruimte van beide organen, is onze wijkkerkenraad van mening dat de AK vooral overkoepelend en faciliterend bezig moet zijn. Laat iedere wijk ruimte voor een eigen beleid. Onze drie wijken verschillen van kleur en dat betekent dat de leden van onze kerk ook echt iets te kiezen hebben. Laat die ruimte bestaan, zoek in de AK vooral naar zaken die ons aan elkaar bindt: ons geloof in de opgestane Heer. Het is belangrijk dat we elkaar in de AK blijven ontmoeten en dat we samen het gesprek rond Gods Woord blijven voeren.

We hebben vanuit de wijkkerkenraad nog wel een vraag neergelegd bij de AK over onze Cantatediensten. Die diensten worden weliswaar georganiseerd vanuit onze wijk, maar deze diensten zijn bedoeld voor iedereen uit Kampen en wijde omgeving. Daarmee hebben deze diensten ook een missionair doel. Wij zijn van mening dat de financiering van deze diensten niet alleen afkomstig zou moeten zijn vanuit onze wijk, maar dat de AK deze financiering zou moeten overnemen.

Deze vraag hebben we gekoppeld aan onze zorg over ons wijkfonds. Onze begroting laat een tekort zien van ruim 5000 euro en dat betekent dat we in de toekomst mogelijk moeten schrappen in een aantal basisactiviteiten in onze wijk. Die zorg is overigens bekend bij de beide AK's.

Binnen onze wijkkerkenraad is veel waardering voor het proces richting fusie. We vinden dat het proces zorgvuldig plaatsvindt, dat er goed over is nagedacht door de AK's. We zijn dankbaar dat binnen de AK's mensen hun schouders hieronder willen zetten.

Giften wijkfonds

In de afgelopen weken ontvingen we diverse giften voor het wijkfonds. Daar zijn we zeer dankbaar voor. De begroting van ons wijkfonds laat nl. een fors tekort zien. En we willen wel graag alle activiteiten in onze wijk doorgang laten vinden. Via de oud-papier-actie van de gereformeerde kerk ontvingen we €300,- en we ontvingen €250,- vanuit onze gemeente. Dank daarvoor!! Wilt u ook een gift geven voor ons wijkfonds? Dat kan via bankrekening NL39FVLB0635815885 onder vermelding van wijkfonds Open Hof.

Vanuit de wijkkerkenraad: Pieter Treep.

Pastorale Gemeente

Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)

In memoriam:

Arend Hengeveld

Kampen, 19 maart 1933

Kampen, 13 april 2018

In memoriam:

Adriaan van Hove
Kampen, 7 september 1957 Kampen, 12 april 2018

Zieken

Eerder al werd mevrouw Herna Hup, geopereerd. Ze mocht na de operatie al snel weer naar huis. Het herstel gaat goed. Afgelopen zondag kreeg zij de bloemen uit de kerk. We wensen haar veel sterkte bij het verdere herstel en een groet van ons voor haar man Johan.

In het vorige nummer van de kerkbode noemde ik u al de naam van mevr. Betsy Peetoom. Betsy Peetoom verblijft op afdeling Melmerhof, Nieuwe Markt in Myosotis. Een kaartje zal haar goed doen. We wensen haar en haar familie veel sterkte.

Huwelijksbevestiging Janna van 't Sant en Nico Foppen

We zijn blij u te kunnen meedelen dat het huwelijk van Janna van 't Sant en Nico Foppen in de oecumenische viering in de Buitenkerk op zondagmorgen 6 mei kerkelijk ingezegend zal worden. We zijn blij voor Nico en Janna dat ze eerder elkaar hebben ontmoet en gevonden. Blij zijn we ook dat ze het belangrijk vinden dat hun huwelijk wordt ingezegend. Het burgerlijk huwelijk werd op 26 april jl. voltrokken.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)

In memoriam

Gerritje Margaretha van den Berg-Fransen
Gerrie
Kampen, 15 februari 1920 - Kampen, 11 april 2018

In memoriam

Julia van der Weerd-van Ittersum
Mastenbroek, 22 juni 1928 - Kampen, 15 april 2018

Bericht van Sanne de Vries

9 mei kom ik naar huis. Bedankt voor de lieve kaartje en berichtjes de afgelopen tijd! Groetjes Sanne de Vries.

Jubileum

Dries Schutte en Ge Schutte – Lindeboom, laten weten dat zij op 9 mei aanstaande 60 jaar zijn getrouwd. Met dit jubileum willen we hen beiden en hun familie van harte feliciteren en we wensen hen een goede en mooie dag toe!

Bericht van de dominees

Ds. Leon Eigenhuis heeft in week 18 drie dagen vrij, namelijk maandag 30, dinsdag 1 en woensdag 3 mei. Ds. Kasper Jager neemt dan voor ds. Eigenhuis waar.

Ds. Kasper Jager heeft vrij van zaterdag 5 mei t/m zondag 13 mei.

Ds. Leon Eigenhuis neemt dan voor ds. Jager waar.

Diaconale gemeente

Bloemen uit de kerk

De bloemen uit de kerk gingen met een groet van de gemeente naar mevrouw mevr. Herna Hup, Enserstraat 6; en naar mevrouw Betsy Peetoom, afdeling Melmerhof, Nieuwe Markt, in Myosotis.

Koffie in de kerk

De eerstvolgende keer weer op dinsdag 1 mei. Voor wie het nog niet kent, een keer in de twee weken, op dinsdagmiddag zijn er een aantal vrijwilligers in de kerk om u een kopje koffie of thee te schenken. Ook staan er wat spelletjes klaar die gespeeld kunnen worden. Zomaar wat gezelligheid in de kerk op een doordeweekse dag. U bent van harte welkom tussen 14.30 en 16.30 uur. Voor vervoer mag u Gerda Koster bellen (tel. 3334153).

Meldpunt vragen/zorgen

Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132. Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

Lerende gemeente en ontmoeting

Leeskring Bijbel van kaft tot kaft

- *datum: woensdag 16 mei*
- *plaats: Open Hof*
- *tijd: 10.00 – 11.30 uur of 20.00 – 21.30 uur*

We zijn ruim vier maanden onderweg met de Leeskring Bijbel van kaft tot kaft. Inmiddels hebben we 25 Psalmen gelezen. In het Oude Testament zijn we begonnen aan Numeri. In het Nieuwe Testament hebben we de Brief aan Filemon en de Eerste Brief aan Petrus gelezen. We gaan beginnen aan de Tweede Brief aan Petrus en vervolgens het Evangelie volgens Marcus. Voorlopig lezen we even niet in de Deuterocanonieke boeken. Voor wie achter is geraakt komt gelukkig de meivakantie eraan om weer bij te lezen.

Op woensdag 16 mei komen we weer bijeen in Open Hof om onze leeservaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Je bent dan welkom bij de ochtendbijeenkomst (10.00 – 11.30 uur) of de avondbijeenkomst (20.00 – 21.30 uur). Van harte uitgenodigd! ds. Kasper Jager.

De Korte Rille – Woonvoorziening Stichting Philadelphia Zorg

Beste gemeenteleden van de Open Hof, Ik ben Mirjam Marissen, werkzaam op de Korte Rille in Kampen (Onderdijks) als begeleider. De Korte Rille is een 24-uurs woonvoorziening van Stichting Philadelphia Zorg. Hier wonen kinderen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking. In het verleden hebben een aantal kinderen catechisatie gevolgd in IJsselmuiden. De locatie was toen nog gevestigd aan de Rietgors in IJsselmuiden. Dit is na onze verhuizing naar Kampen gestopt. Er zijn een aantal ouders van kinderen die aangegeven hebben dat ze het fijn zouden vinden wanneer er weer zoiets voor de kinderen georganiseerd kan worden. Naar aanleiding daarvan heb ik contact gezocht met ds. Kasper Jager. Inmiddels zij we al twee keer in gesprek geweest met elkaar (een tweetal gemeenteleden, de dominee en ik). We zouden het fijn vinden om regelmatig een kerkdienst te komen bezoeken met cliënten. Ook zijn wij bezig met het organiseren van een aangepaste dienst voor mensen met een beperking! Te zijner tijd ontvangt u hier meer informatie over. Wij hopen hier dan ook bij aanwezig te kunnen zijn met een aantal cliënten.

Misschien denkt u na het lezen van dit stukje: wat leuk, dit is misschien iets voor mij. Geef dit dan vooral door aan ds. Kasper Jager. Dan kunnen we kijken hoe we dit verder invulling kunnen gaan

geven. Of lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden van een cliënt om hem/ haar eens op te halen voor het bezoeken van/begeleiden naar een kerkdienst. Geef het door!

Groeten, namens de kinderen, ouders en collega's van de Korte Rille, Mirjam Marissen.

Open Hof ook open en gastvrij voor mensen met een verstandelijke beperking?

- datum: zondag 27 mei
- plaats: Open Hof
- tijd: rond 10.45 uur (aansluitend aan de dienst)

“Open Huis, gastvrije gemeente”, zo luidde het thema van de sectieavonden die we in februari en maart hebben gehouden. Op een aantal van deze sectieavonden kwam ook aan de orde in hoeverre we als Open Hof een open en gastvrije wijkgemeente (willen) zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. De vraag vanuit de Korte Rille naar catechisatie komt dan misschien ook wel als geroepen (zie bericht boven!).

Wie mee wil denken over hoe we als Open Hof een gastvrije gemeente kunnen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, nodigen we daartoe van harte uit op zondag 27 mei (aansluitend aan de ochtenddienst).

Mogelijke gespreksonderwerpen:

- Vinden we dat onze reguliere ochtenddiensten ook open moeten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking? Hoe bereik je dit dan?
- Zou het goed zijn om zo nu en dan een kerkdienst te houden die in het bijzonder gericht is op mensen met een verstandelijke beperking? En zo ja, hoe vaak dan? En doen we dit dan in een reguliere ochtenddienst?
- Wie lijkt het leuk om vrijwilliger te worden van een cliënt van de Korte Rille om hem/ haar eens op te halen voor het bezoeken van/begeleiden naar een kerkdienst?
- Kunnen we tegemoet komen aan de vraag vanuit de Korte Rille naar catechisatie? Hoe gaan we dit dan vorm geven? Hoe vaak en door wie? Is dit een taak voor de predikant(en)? Of kan de catechese ook gegeven worden door vrijwilligers? Zo ja, wie zou dit willen gaan doen of kunnen we hiervoor vragen?
- Zijn er nog andere ideeën over hoe we als wijkgemeente Open Hof open en gastvrij kunnen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking?

We hopen veel van jullie te zien op zondagochtend 27 mei !!!

Netty Doorduyn, Marion Posthouwer, Mirjam Marissen en ds. Kasper Jager.



Meeting Point

Gezamenlijke maaltijd

Omdat we met meetingpoint proberen meer gemeente te zijn dan alleen tijdens de zondagmorgen hebben een aantal gemeenteleden besloten om een aantal keren per jaar een maaltijd te bereiden. En dat voor wie het gezellig vindt om samen te eten of voor wie geen zin heeft om op zondag te koken.

De eerste keer zal zijn op zondag 6 mei a.s. om 17.30 uur in de Hofzaal.

Voel u van harte en zonder enig voorbehoud uitgenodigd.

Opgave via E-mail: eteninoh@xs4all.nl of telefonisch 038 3330245

U kunt dan ook laten weten of er dieetwensen zijn.

De kosten bedragen €5,00 per persoon

De "kookgroep".

Gemeente Groei Groep bijeenkomst

Woensdag 11 april was alweer de laatste bijeenkomst. Ik vind het jammer. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Het waren bijzondere bijeenkomsten. Met heel interessante onderwerpen uit de brief van Petrus afgelopen seizoen. Een greep uit de onderwerpen: wij zijn heilig, liefdesrelaties, de brullende leeuw. Heel bijzonder was de workshop met Rob Barzilay over "Groeien door omdenken".

De workshop ging over het onderwerp: Hoe we geestelijk kunnen groeien door anders te gaan denken. We volgden Paulus die in Romeinen 12 -vers 2 schrijft: "leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken , namelijk op Gods manier" Ook in Fil. 4:8. Waar staat dat we onze gedachten (ons denken !) moeten richten op alles wat waar , eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Het is boeiend, dat de laatste jaren er ook vanuit de neuropsychologie veel aandacht is gekomen voor het belang van ons denken op ons gedrag.

We kunnen ons gedrag beïnvloeden door anders te denken. 90% van ons gedrag is weliswaar bepaald door onbewuste processen, maar ons bewuste denken kan die onbewuste processen in goede banen leiden. Een weer wat andere benadering van 'geestelijke groei' ! En dat is het doe van de GGG: Geestelijk Groeien. In ieder geval voor mij en ik denk dat de andere deelnemers dat ook willen.

De sfeer is altijd warm en er wordt ook veel gelachen. We vertrouwen elkaar en niemand voelt zich beperkt om iets naar voren te brengen.

Ik kijk alweer uit naar volgend seizoen.

Namens de andere deelnemers van de Gemeente Groei Groep,

Remie van Ommen

Divers

Berichten via de beamer

Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar berichten@openhofkampen.nl

Berichten voor het kerkblad:

Dit kerkblad is voor drie weken, t/m zondag 13 mei. Ds. Leon Eigenhuis heeft deze kopij verzorgd. De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 14 mei vóór 12.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl. Let goed op: de kopij die op maandag 14 mei kan worden ingeleverd is dan voor twee weken, dus t/m zondag 27 mei. Deze kopij zal ds. Kasper Jager verzorgen.

Berichten voor de website

Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website www.openhofkampen.nl. Heeft u berichten voor de website? Stuur ze dan naar redactie@openhofkampen.nl.

Een hartelijke groet

Een hartelijke groet van ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.

\