

# Kopij Mozaïek (1 maart, jaargang 1, nr 12) vanuit Wijkgemeente Open Hof

## Kerkdiensten

### Zondag 3 maart

Open Hof 10.00 uur

### Zondag Quinquagesima

ds. K.A. Jager (doopdienst)

### Woensdag 6 maart

Open Hof 19.00 uur

### Aswoensdag

ds. K.A. Jager (vesper)

### Zondag 10 maart

Open Hof 10.00 uur

Burgwalkerk 17.00 uur

### 1<sup>e</sup> zondag van de Veertig Dagen

Berthina van der Kamp

ds. R.S.E. Vissinga, Kampen (Cantatedienst BWV 23)

### Woensdag 13 maart

Open Hof 19.30 uur

### Biddag voor gewas en arbeid

ds. M.A.F. Westermann, Marknesse

### Zondag 17 maart

Open Hof 10.00 uur

Open Hof 19.00 uur

### 2<sup>e</sup> zondag van de Veertig Dagen

ds. K.A. Jager

Taizéviering

## Agenda

### Zaterdag 2 maart

#### Bazar Open Hof

van 11.00 uur tot 16.00 uur in Open Hof

Ontmoet elkaar!

### Dinsdag 5 maart

#### Koffie in de kerk

van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof

koffie, spelletjes en ontmoeting

## Open Hof – colofon

### Predikant:

Ds. K.A. Jager

[ds.jager@openhofkampen.nl](mailto:ds.jager@openhofkampen.nl)

### Wijkberichten voor het kerkblad

De kopij voor het kerkblad

uiterlijk woensdag 6 maart

vóór 11.00 uur mailen naar

[kerkbode@openhofkampen.nl](mailto:kerkbode@openhofkampen.nl)

## Open Hof - Vierende gemeente

### Zondagochtend 3 maart – doopdienst

*Open Hof 10.00 uur ds. Kasper Jager*

Vandaag is het de laatste zondag vóór de Veertig Dagen. De Veertigdagentijd begint komende woensdag en heet in de kerkelijke traditie Aswoensdag. Hoe gaan wij de Veertigdagentijd in? De lezingen komen uit Jeremia 7:1-11 en Lucas 6:39-49. In deze dienst zal de doop worden bediend aan Nikkie Klompenmaker en Joris Hartman. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en oppas. Na afloop van de dienst is koffie, thee en limonade. En het is de eerste zondag van de maand, er is dus ook Meet & Greet en er staan spelletjes en knutselspullen klaar.

### Woensdagavond 6 maart – Aswoensdag

*Open Hof 19.00 uur ds. Kasper Jager (vesper)*

Vanaf deze dag begint de Veertigdagentijd en de voorbereiding op het Paasfeest. Het programma van deze tijd is eenvoudig: ons afkeren van het kwade om ons toe te keren naar God. Het is zoals de tuinman die de grond bewerkt om in de lente te zaaien: hij verbrandt alle onkruid en verstrooit de as als mest. Wie wil, kan in de vesper naar voren komen om het askruisje te ontvangen, als teken dat we moeten sterven, opdat het goddelijke leven in ons kan ontkiemen. Een goed begin van de Veertigdagentijd wensen wij u en jou. Dat we bewust op weg mogen gaan naar Pasen.

### Zondagochtend 10 maart – 1<sup>e</sup> zondag van de Veertig Dagen

*Open Hof 10.00 uur Berthina van der Kamp*

Afgelopen woensdag is op Aswoensdag de Veertigdagentijd begonnen. Deze zondag is de Eerste zondag in de Veertigdagentijd. Het project van de Kindernevendienst 'Een nieuw begin' voor de gemeente krijgt een plek in het kindermoment in de dienst (zie voor meer informatie hierover de Jeugd en Jongeren pagina). De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Lucas 4:1-13, waar Jezus veertig dagen rondzwerft in de woestijn. Jezus moet kiezen: kiest hij voor wat de duivel hem vertelt of voor wat God van hem vraagt? Na de dienst is er koffie, thee, limonade en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

### Zondagmiddag 10 maart – Cantatedienst BWV 23

*Burgwalkerk 17.00 uur ds. Richard Vissinga (Kampen)*

Op deze tweede zondag van de maand is er in de namiddag weer een Cantatedienst. Van harte uitgenodigd en welkom!

### Woensdagavond 13 maart – Biddag

*Open Hof 19.30 uur ds. Frans Westermann (Marknesse)*

De Biddag voor gewas en arbeid is allang geen vanzelfsprekendheid meer. En toch is het goed dat we deze traditie handhaven: op een doordeweekse dag specifiek bidden voor het welslagen van de oogst en het werk dat daarvoor nodig is. Het is een dag om stil te staan bij het 'gegeven' dat voedsel, werk, aandacht en inzet voor anderen bijzondere 'gaven' zijn, die ons geschonken worden door de Heer van alle leven.

## Open Hof - Pastorale Gemeente

### Heilige Doop op zondag 3 maart

Marco en Marina Hartman (Apeldoornsestraat 37) hebben gevraagd om de doop voor hun zoon Joris. En Marco en Henrike Klompenmaker (Jan van Arkelstraat 6) hebben gevraagd om de doop voor hun dochter Nikkie. In de ochtenddienst op zondag 3 maart zal aan Joris en Nikkie de doop worden bediend. Van harte welkom om deze dienst samen met hen te beleven.

## **Belijdenis doen op Paaszondag 21 april ?!!**

Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis. Maar wanneer ben je er aan toe om belijdenis te doen? Moet je dan heel veel Bijbelkennis hebben? Moet je veel weten over de kerkgeschiedenis en de belijdenisgeschriften? Moet je misschien een heel sterk geloof hebben? Hoe zou dit zitten bij al die mensen die voor jou belijdenis hebben gedaan?

Op Paaszondag 21 april is het mogelijk om belijdenis te doen. Daartoe heeft zich al iemand bij mij aangemeld. Maar misschien zijn er nog meer mensen (jong of ouder) die dan belijdenis willen doen. In de Veertigdagentijd komen we enkele keren samen om ons daar op voor te bereiden. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 6 maart. Je bent dan om 20.30 uur van harte welkom bij mij thuis (Siriusweg 7).

Moet je een groot geloof hebben om belijdenis te kunnen doen? Misschien gaat het wel meer om Gods grote geloof in jou, dan om jouw geloof in God. Geloven is vallen en opstaan, is twijfelen en zeker weten, is je leven lang toegroeien naar God. Graag snel bij mij opgeven! ds. Kasper Jager.

## **Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)**

### **Geboorte**

Op woensdag 16 januari 2019 zijn geboren Gadisha Noémi en Damayanthi Amadée. Een tweeling dus, zusjes van Nilanthi, en dochters van Michael en Gerdy Kampinga (Ratelaar 36). Zij schrijven op het geboortekaartje een Bijbeltekst uit Jesaja 49 vers 16: "Ik heb jullie in Mijn handpalmen gegrift." Welkom Gadisha en Damayanthi en van harte gefeliciteerd grote zus en ouders. Veel geluk en zegen toegewenst!

### **Geboorte**

Op zondag 10 februari 2019 is geboren Fenna Anne-Britt, dochter van Camiel en Linda van Keulen (Winde 57). Op het geboortekaartje schrijven zij: "Het begin van een nieuw leven, zo heel erg mooi en klein. Het is niet te omschrijven hoe blij we met jou zijn." Welkom Fenna en van harte gefeliciteerd ouders. Veel liefde en zegen toegewenst!

### **Huwelijksjubileum**

Op dinsdag 26 februari mochten dhr. en mw. Hazelhoff-Klompemmaker (Motet 9) vieren dat zij maar liefst 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! Dat de liefde en Gods zegen jullie en al wie jullie lief zijn ook in de toekomst mag omgeven.

## **Open Hof - Diaconale Gemeente**

### **Bloemen**

Op zondag 10 februari gingen de bloemen naar mw. Diny Bonsink-van de Hulst (Uitenhage de Miststraat 10) en naar dhr. en mw. Van den Hoed (Zwartendijk 11).

Op zondag 17 februari gingen de bloemen naar mw. Ineke Overstegen (Madrigaal 30) en naar dhr. en mw. Bonsink-van Heerde (Frans Walkatehof 66).

En op zondag 24 februari gingen de bloemen naar naar dhr. en mw. van Unen (Lelystraat 77) en naar mw. M. De Groot (Vijverhof).

### **Koffie in de kerk**

De eerstvolgende koffiemiddag zal zijn op dinsdag 5 maart. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u weer van harte welkom in Open Hof. Is het vervoer voor u een probleem? Dan mag u Gerda Koster bellen ( 3334153).

## Ontvangen giften

Via ds. Kasper Jager € 10,00 voor de wijkkas.

## Open Hof - Lerende gemeente en ontmoeting

### Catecheseseizoen 2018-2019 in Open Hof

Het catecheseseizoen is afgesloten. Een verslag vind je verderop in deze Mozaïek op de pagina's voor 'Jeugd en jongeren'.

### Musical van start

Binnenkort gaan de voorbereidingen voor de musical beginnen. Lees meer op de pagina's voor 'Jeugd en jongeren'.

### Bazar Open Hof op zaterdag 2 maart

Jij komt toch ook naar de Bazar in de Open Hof? Kijk voor meer informatie bij 'Rondom de kerk'.

## Jeugd en jongeren

### 'Een nieuw begin' - project Kindernevendienst voor de Veertigdagentijd en Pasen in Open Hof

'Een nieuw begin', daarover gaat het elke week in jullie kindermoment in de kerk en in jullie kindernevendienst in de komende zondagen op weg naar het Paasfeest. Wat heb je nodig om een nieuw begin te maken? Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk en een steuntje in de rug kun je dan wel gebruiken. Elke week is er een verhaal over Stef en Julia. Zij helpen ons en wijzen een weg om een nieuwe start te maken.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd gaat het over kiezen, waar kiezen Stef en Julia voor? En waar kies jij voor bij een nieuw begin? In de verhalen uit de Bijbel ontdekken jullie in de kindernevendienst, dat Jezus mensen steeds een nieuw begin laat maken.

Op deze zondag 10 maart krijgen jullie een spaardoosje van Kerk in Actie om te kunnen sparen voor mensen dichtbij en in andere landen, die we zo kunnen helpen om een nieuw begin te maken. En elke week zingen we een lied dat bij het project hoort:

*Wij bidden om een nieuw begin,*

*een nieuw begin van leven.*

*God stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven.*

### Catecheseseizoen 2018-2019 in Open Hof

Dit seizoen zijn we met de jongeren van het Voortgezet Onderwijs als catechesegroepen bij elkaar gekomen op de dinsdagavond in de maand november en in de maanden januari en februari.

Samen met Berthina hebben de jongeren van **klas 1** gezocht naar verbindingen tussen jezelf, de wereld thuis en op school, geloof, verhalen uit de Bijbel en de kerkelijke gemeenschap. In een van de bijeenkomsten hebben we samen de kerkzaal bekeken. We hebben daar onder andere stilgestaan op het liturgisch centrum bij de doopvont en de kerkelijke klok met de verschillende kleuren. Aan de hand van de klok hebben we zo met elkaar het kerkelijk jaar verkend met de feesten. In de kerk hebben we ook stilgestaan rond Eeuwigheidszondag bij de gedachtenishoek. De jongeren van **klas 2** gingen samen met Leon (en later Kasper) in gesprek over wat hen zoal bezig houdt in het leven en welke rol het geloof daarbij speelt. Samen met klas 3 en hoger werd gekeken naar de #Boos documentaire van Tim Hofman "Terug naar je eigen land". En samen met klas 1 en klas 3 en hoger kregen we uitleg van ds. Reinier Gosker bij de fototentoonstelling "Al waren onze monden vol van zang."

De jongeren van **klas 3 en hoger** hebben samen met Kasper gelezen in en gesproken over het Bijbelboek Ester. Aan de hand van de #Boos documentaire “Terug naar je eige land” hebben zij zich verdiept in het kerkasiel en het kinderpardon en hoe je daar vanuit de Bijbel naar kunt kijken. En via het spel ‘Kaarten op tafel’ leerden we elkaar beter kennen in ons persoonlijk leven in ook in ons geloofsleven.

De jongeren typeerden het samenkomen als fijn, gezellig én belangrijk. Je leert elkaar zo beter kennen, maar ook leer je van alles rondom de Bijbel, geloven en de kerk. We kijken terug op goede ontmoetingen en gesprekken.

### **Musical van start**

Op onze oproep mee te doen met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe musical is spontaan en enthousiast gereageerd. Het waren 35 personen die op een of andere manier zich beschikbaar stelden. Jong en oud. Spelers, muzikanten, helpers en nog meer. Er was nog nooit zo'n grote groep aanmeldingen geweest. De termijn om zich op te geven is nu gesloten. Vanwege de grote toeloop hebben we zelfs rollen erbij moeten schrijven. Met veel plezier hebben we dat gedaan.

En nu wordt het even stil rondom de musical. De oefeningen gaan beginnen. U als lezer van de wijkberichten hoort even niks. Dat betekent dus niet dat er achter de schermen niets gebeurt. Integendeel.

In mei zullen we u herinneren aan de musical en u uitnodigen de uitvoering op 26 mei mee te maken. Zet u die datum maar vast in uw agenda. Dan mist u niets.

Gerjanneke – Hilka – Henk.

## **Rondom de kerk**

### **Kijkje in de keuken van de voedselbank Kampen.**

Op uitnodiging van de Stichting Voedselbank Kampen zijn diakenen en contactpersonen vanuit de kerken in overleg gegaan met het bestuur over het werk van de voedselbank.

Eerst wordt uitleg gegeven hoe de voedselbank Kampen werkt met haar bestuur en de 70 vrijwillig(st)ers. Er zijn veel contacten met plaatselijke ondernemers waar gratis producten gehaald worden. In de regio zijn er diverse contacten met andere voedselbanken. Samen zorgen zij ervoor dat er goede pakketten samengesteld en uitgegeven kunnen worden. Het is een complete en goed georganiseerde organisatie. Vanuit de overheid moet aan regels voldaan worden over privacy en voedselhygiëne. Ook het afgelopen jaar had de voedselbank het weer uitstekend voor elkaar. Dank is er aan de kerken en haar leden. Mede dankzij de royale financiële steun en de producten die aangeleverd worden vanuit acties in de kerk en bij supermarkten kan de voedselbank goede voedselpakketten uitdelen. Met de verjaardagen van mensen die een voedselpakket krijgen, is er een extraatje voor hen.

Na een toelichting op het financiële jaar 2018 en de gedachten over de toekomst krijgen we een rondleiding op de locatie. Dit is echt een kijkje in de keuken van de voedselbank wat veel waardering oogst. Lokalen vol met artikelen die door de vrijwilligers gescreend zijn en klaar staan voor uitgifte.

Een mooie en informatieve avond.

Wim van den Berg en Gerrit Dekker

### **Open Hof bazar, kom ook en geniet van de ontmoeting bij muziek en zang.**

Op zaterdag 2 maart wordt in het Open Hof een bazar gehouden van 11.00 – 16.00 uur.

Voor de kinderen en voor volwassenen zijn er diverse spelletjes. Er is ook een 12-tal kraampjes waarop eigengemaakte spullen verkocht worden. De rommelmarkt is er met boeken, puzzels,

speelgoed en goede en bruikbare woonaccessoires. Uiteraard is er ook koffie, thee, limonade en wat lekkers.

Als u spullen heeft voor de rommelmarkt, kan dat vrijdag 1 maart ingeleverd worden tussen 14.00 en 18.00 uur Open Hof .Hebt u iets gebakken wat wij kunnen verkopen, dan mag u dat vrijdag 1 maart ook brengen of zaterdagmorgen 2 maart tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

U komt toch ook !!

### **Groet**

Uit de Kerkenwerkagenda een uitspraak van K.H. Miskotte (1894-1976, theoloog): "Ik ga niet naar de kerk omdat ik zo gelovig ben, maar ik ga er heen omdat ik het anders kwijtraak." Ontvang een hartelijke groet van Berthina en Kasper.

