

Kopij Mozaïek (29 maart, jaargang 1, nr 14) vanuit Wijkgemeente Open Hof

Kerkdiensten

Zondag 31 maart

Open Hof 10.00 uur

Open Hof 19.00 uur

4^e zondag van de Veertig Dagen

ds. K.A. Jager (Ontmoetingsdienst met jeugdkerk)

ds. B. Gijsbertsen (Leerdienst Tora en Evangelie)

Zondag 7 april

Open Hof 9.30 uur

5^e zondag van de Veertig Dagen

drs. B. van der Kamp

Zondag 14 april

Open Hof 9.30 uur

Burgwalkerk 17.00 uur

6^e zondag van de Veertig Dagen / Palmzondag

ds. K.A. Jager

ds. J. van der Sterre, Deventer (Cantatedienst)

Maandag 15 april

Open Hof 19.00 uur

Stille Week

liturg Jeany van den Berg (1^e vesper Stille Week)

Dinsdag 16 april

Open Hof 19.00 uur

Stille Week

liturg Jonnie Bosch (2^e vesper Stille Week)

Woensdag 17 april

Open Hof 19.00 uur

Stille Week

liturg Henk Keijzer (3^e vesper Stille Week)

Donderdag 18 april

Open Hof 19.00 uur

Witte Donderdag

ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Heilig Avondmaal in de kring)

Vrijdag 19 april

Open Hof 19.00 uur

Goede Vrijdag

ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp (Kruiswake)

Zaterdag 20 april

Open Hof 21.30 uur

Stille Zaterdag

ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Paaswake en Heilig Avondmaal)

Zondag 21 april

Burgwalkerk 9.30 uur

Pasen

ds. K.A. Jager en drs. B. van der Kamp
(Feest van de opstanding)

Agenda

Dinsdag 2 april

Koffie in de kerk

Van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof koffie, spelletjes en ontmoeting

Zet u de volgende data vast in uw agenda: 30 april, 14 en 28 mei en 11 en 25 juni

Open Hof – colofon

Predikant:

Ds. K.A. Jager

ds.jager@openhofkampen.nl

Kerkelijk werker:

Drs. B. van der Kamp

berthina.vanderkamp@openhofkampen.nl

Wijkberichten voor het kerkblad

De kopij voor het kerkblad uiterlijk woensdag 10 april vóór 11.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl

LET OP: kopij is voor **3 weken** !!!

Open Hof - Vierende gemeente

Zondagochtend 31 maart – 4^e zondag van de Veertig Dagen, Ontmoetingsdienst

Open Hof 10.00 uur ds. Kasper Jager

LET OP: DE ZOMERTIJD IS BEGONNEN !!!

Vanmorgen houden we onze jaarlijkse Ontmoetingsdienst. Bij de jeugdkerk zijn de jongeren weken bezig geweest met de voorbereiding van deze interactieve viering voor jong en oud. Het thema luidt: 'Het zal mij een zorg zijn'. Tijdens de dienst komen vragen naar voren als: Hoe zorgen wij voor elkaar? Hebben wij aandacht voor zieken en mensen met een beperking? Zorg je goed voor jezelf? De jongeren hopen natuurlijk op een volle kerk. Jij komt toch ook?

Samen met de kinderen vervolgen we het Veertigdagenproject. Julia is boos omdat Stef gaat voetballen in plaats van helpen in de tuin. Kan ze hem vergeven? Er is kindernevendienst en oppas. En na afloop van de dienst is er volop gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade.

Zondagavond 31 maart – Leerdienst Tora en Evangelie

Open Hof 19.00 uur ds. Bart Gijsbertsen

Zondagochtend 7 april – 5^e zondag van de Veertig Dagen

*Open Hof **9.30 uur** Berthina van der Kamp*

LET OP DE AANVANGSTIJD: 9.30 uur !!!

De lezing uit het evangelie van Lucas is hoofdstuk 20:9-19. Jezus vertelt een gelijkenis, waarin de eigenaar van een wijngaard zijn wijngaard verpacht aan wijnbouwers. Een deel van de opbrengst komt aan de eigenaar toe. Maar als het zover is om een deel van de oogst af te dragen, dan doen de wijnbouwers alsof het hun eigen wijngaard is...

Samen met de kinderen vervolgen we het Veertigdagenproject. Stef en Julia hebben een hek om hun tuin gezet. Maar is dat wel de bedoeling? In de eigen ruimte zal de verbinding worden gelegd met het verhaal uit Lucas. Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade. Er staan ook spelletjes en knutselspullen klaar, want het is de eerste zondag van de maand en dan is er Meet & Greet, van harte welkom!

Zondagochtend 14 april – 6^e zondag van de Veertig Dagen (Palmzondag)

Open Hof 9.30 uur ds. Kasper Jager

Palmzondag heet deze zondag, vanwege het verhaal van Jezus' intocht op een ezel in Jeruzalem, waarbij een menigte van mensen hem toezwaait met palmtakken. We lezen het verhaal zoals opgeschreven door Lucas (19:28-40). In Exodus 11:1-10 lezen we over een koning hoog te paard.

Samen met de kinderen vervolgen we het Veertigdagenproject. Stef en Julia krijgen applaus en complimenten voor de mooie tuin. Traditiegetrouw maken de kinderen in de kindernevendienst versierde palmpaasstocken en komen daar in optocht mee de kerk in aan het eind van de dienst. Meer hierover kan je lezen op de jeugdpagina!

Er is jeugdkerk, kindernevendienst en oppas. En na de kerkdienst is er weer volop gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal en in de Hofzaal met koffie, thee en limonade.

Zondagmiddag 14 april – Cantatedienst Bux WV 31

Burgwalkerk 17.00 uur ds. Jos van der Sterre, Deventer

Op deze tweede zondag van de maand is er in de namiddag weer een Cantatedienst. Elders in deze Mozaïek valt meer te lezen over de inhoud van deze dienst. Van harte uitgenodigd en welkom!

Vespers in de Stille Week op 15, 16 en 17 april

Open Hof 19.00 uur

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april zijn er vespers (avondgebeden) in het Open Hof. Verstilde vieringen, die ons op het spoor van de komende dagen willen brengen. In de vespers zijn achtereenvolgens Jeany van den Berg, Jonnie Bosch en Henk Keijzer de liturgen. Op het orgel spelen successievelijk Henk Keijzer (2x) en Sebastian van Hove.

Donderdag 18 april – Witte Donderdag met viering Heilig Avondmaal

Open Hof 19.00 uur ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp

m.m.v. sopraan Jenny van der Steeg

De Stille Week is het hart van de christelijke liturgie. Het is de week van het proces om Jezus, dat nog geen dag duurt. Op deze Witte Donderdag is Exodus 12 de klassieke lezing, waarmee duidelijk wordt dat onze viering van het Avondmaal samenhangt met het vieren van het joodse Paasfeest. Daarom vieren we juist vandaag de Maaltijd van de opgestane Heer staande in de kring. Daarbij gaat het brood, al brekende en delende, van hand tot hand. In de lezing uit Johannes 13 over de voetwassing doet Jezus die oproep tot dienst aan elkaar. Het einde van de dienst staat in het teken van de overgang naar Goede Vrijdag. Jezus blijft alleen achter. Het wordt donker. De nacht van het verraad. In stilte verlaten we de kerkzaal.

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag met kruisweg

Open Hof 19.00 uur ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp

m.m.v. Kleinkoor Con Spirito o.l.v. Marijn de Jong

De viering van Goede Vrijdag confronteert ons met de uiterste consequentie van Jezus' weg van volgehouden liefde: zijn sterven aan het kruis. Wij lopen de kruisweg van Jezus zoals opgetekend door de evangelist Johannes en zoals uitgebeeld in 13 kruiswegstaties door Anna Troost. Daarbij lezen we poëtische teksten van René Kok. Bij het stil staan en stil worden herkennen wij in de Gekruisigde het geschonden gelaat van Hem die liefhad tot het einde. Wij herkennen in de Gekruisigde evenzeer de gekwelde en geschonden mensen om ons heen. Na het lijdensverhaal klinkt het Beklag Gods. Dat horen wij als een gericht aan onszelf en de vragen die het stelt doen ons stil staan bij wie wijzelf zijn. Als vanzelf komen dan de Goede Vrijdag gebeden in ons op. In stilte verlaten we de kerkzaal.

Zaterdag 20 april – Paaswake en Heilig Avondmaal

Open Hof 21.30 uur ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp

m.m.v. Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe o.l.v. Marijn de Jong

Zondag 21 april – Eerste Paasdag

Burgwalkerk 9.30 uur (samenzang vanaf 9.15 uur)

ds. Kasper Jager en Berthina van der Kamp

m.m.v. een Projectkoor o.l.v. Diddy van der Stouwe en Marijn de Jong

PROJECTKOOR PASEN

In de Paasmorgendienst in de Burgwalkerk willen we weer graag zingen met een projectkoor. Dit geeft de dienst extra kleur, maar ook is het samen repeteren een fijne manier om samen iets voor en door de gemeente te doen. Het koor repeteert op zondagmorgen na de dienst om ca. 11.15 uur. Repetitedata: 24 & 31 maart, 7 & 14 april. Opgave: d.vanderstouwe@outlook.com. Of telefonisch: 06-23363424. Iedereen van harte welkom! Diddy van der Stouwe & Marijn de Jong.

Open Hof - Pastorale Gemeente

Privacy en het (mee)delen van lief en leed

Als wijkgemeente Open Hof willen we graag meeleven met elkaar. Dat kan alleen als we op de hoogte zijn van elkaars wel en wee. Voor het noemen van namen en adressen in het kerkblad hadden we altijd al de instemming nodig van betrokkenen. De nieuwe privacywetgeving (AVG) maakt ons als pastores nog eens extra voorzichtig. Het initiatief voor het vermelden van lief en leed laten we daarom bij de gemeenteleden zelf. Schroom niet en laat ons weten of we jouw lief en leed mogen vermelden in Mozaïek. Immers: gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde!

Berthina van der Kamp en ds. Kasper Jager.

Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)

Omzien naar elkaar

Bij Ron van Leeuwen (De Maat 37 te Kampen) werd in 2011 prostaatkanker vastgesteld, waaraan hij toen is geopereerd. Vanaf 20 maart 2019 tot en met 3 mei 2019 dient hij nu een aanvullend curatief bestralingstraject te volgen. Ron is thuis, voelt zich goed en staat positief in het proces. Juli/augustus 2019 zal beoordeeld worden of de bestraling effect heeft gehad. Met Ron en Coby en hun twee kinderen hopen we op en bidden we voor genezing.

Wijk 6 (Berthina van der Kamp)

Algemeen

Deze wijk valt sinds het vertrek van ds. Leon Eigenhuis onder mijn zorg. Mocht er iets zijn dat u onder mijn aandacht wilt brengen, dan kunt u contact zoeken met mij. In dit voorjaar willen we proberen om in Margaretha, de Amandelboom en in de Vijverhof een keer op een middag bij elkaar te komen en zo elkaar te ontmoeten en elkaar (nog beter) te leren kennen. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging, als het zover is.

Omzien naar elkaar

De algehele conditie van de heer Johan Veltink is achteruit gegaan en daarom kon hij niet blijven wonen in de Vijverhof. Hij is verhuisd vanuit de Vijverhof naar Het Zonnehuis, afdeling Tullekensmolen in Beekbergen. In principe is deze verhuizing ter overbrugging tot er een plek vrijkomt in Myosotis in Kampen.

Mevrouw Mien Bruinsma is pas verhuisd vanuit de binnenstad naar de Amandelboom. Zij moet nog wel wennen aan haar nieuwe huis en we hopen dat zij zich er gauw thuis mag voelen.

We wensen Johan Veltink en Mien Bruinsma een goede tijd toe in hun nieuwe woonomgeving.

Bericht van overlijden

Op zondag 17 maart is overleden Dinie Sleurink-Kok in de leeftijd van 83 jaar. Zij woonde de laatste 2 jaar van haar leven in IJsselmuiden in de Maarlenhof, en daarvoor woonde zij in een aanleunwoning bij Margaretha. Lange tijd heeft zij met haar gezin gewoond aan de Vloeddijk 22. Zij laat kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind na. Dat de kinderen nabijheid en troost mogen vinden bij elkaar en bij de mensen om hen heen en bij God, die wij mogen kennen met Zijn Naam, 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. U vindt een 'in memoriam' in deze Mozaïek.

Diaconale Gemeente

Bloemen

Op zondag 17 maart gingen de bloemen uit de kerk naar mw. Jannie Ruigendijk-Eyk, Dotterbloem 2 en naar dhr. D.J. Kramers, Zenegroen 7.

Op zondag 24 maart gingen de bloemen naar Hans Schurink, Hofstraat 23 – 3 en naar Henk en Dini Gosker, Jan Ligthartstraat 26.

Koffie in de kerk

De volgende koffiemiddagen zullen zijn op 2 en 30 april a.s. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u weer van harte welkom in Open Hof. Voor vervoer mag u deze beide keren Nanda Tegelaar bellen (3312033).

In de Stille week voor Pasen zal er géén koffiemiddag zijn. Op 30 april willen we, aansluitend aan de koffiemiddag, weer met elkaar eten. Het wordt een broodmaaltijd deze keer.

U kunt zich opgeven bij Nanda (3312033) en er ligt tijdens de koffiemiddag op 2 april een intekenlijst klaar. We zien u graag.

Met vriendelijke groet, Harm, Gerda, Janneke, Gré, Gerrit, Geke en Nanda.

Ontvangen giften

Via Berthina van der Kamp € 10,00 voor het Veertigdagenproject van Kerk in Actie; via Ankie Dorgelo € 10,00 voor het bloemenfonds en via Antje OudeKotte € 15,00 voor het wijkfonds.

Open Hof - Lerende gemeente en ontmoeting

Groet

Uit de Kerkenwerkagenda een uitspraak van theoloog dr. Gerrit de Kruijf (1952-2013): "In de opgestane Christus geloven is niet geloven in een feit uit een ver verleden, maar in de opstandingskracht van Christus." Ontvang een hartelijke groet van Berthina en Kasper.