

Kopij Mozaïek (6 september, jaargang 2, nr 1) vanuit Wijkgemeente Open Hof

Kerkdiensten

Zondag 8 september

Open Hof 9.30 uur ds. W.L. Dekker (kanselruil)
Burgwalkerk 17.00 uur ds. H. Renkema (Cantatedienst)

Zondag 15 september

Open Hof 9.30 uur drs. B. van der Kamp + ds. K.A. Jager (startzondag)
Open Hof 19.00 uur Taizéviering

Zondag 22 september

Open Hof 9.30 uur ds. K.A. Jager (Heilig Avondmaal)

Agenda

Zaterdag 14 september

Diaconale dag

van 11.00 uur tot 15.00 uur in Open Hof zorgmarkt voor Kampen en wereldwijd + kleedjesmarkt door kinderen

Dinsdag 17 september

Koffie in de kerk

van 14.30 uur tot 16.30 uur in Open Hof koffie, spelletjes en ontmoeting

Open Hof – colofon

Wijkberichten voor het kerkblad

De kopij voor het kerkblad uiterlijk woensdag 11 september vóór 11.00 uur mailen naar kerkbode@openhofkampen.nl

LET OP: kopij is voor **2 weken** !!!

Vierende gemeente

Zondagochtend 8 september

Nu we één zijn als Protestantse Gemeente te Kampen, is het goed om zo nu en dan in je eigen kerkgebouw een predikant te horen uit een andere wijkgemeente. Van oudsher wordt dit kanselruil genoemd. Vanmorgen gaat ds. Kasper Jager voor in de Westerkerk en is ds. Wilbert Dekker de voorganger in Open Hof. Na afloop is iedereen welkom om na te praten bij een kop koffie of thee of een glas limonade.

Gebedsgroep zondagochtend 8 september

Op deze 2^e zondag van de maand komen we weer als gebedsgroep bij elkaar. We beginnen een half uur voorafgaand aan de morgendienst. We treffen elkaar om 9.00 uur in de hal van de Open Hof. Van harte welkom!

Zondagmiddag 8 september

Vanmiddag is er om 17.00 uur weer een Cantatedienst in de Burgwalkerk. Voorganger is ds. H. Renkema. Elders in deze Mozaïek vind je meer informatie over deze dienst. Van harte welkom!

STARTWEEKEND:

Zaterdag 14 september - Diaconale Dag

Van 11.00 tot 15.00 uur wordt in Open Hof de Diaconale Dag gehouden, met daarbij ook een kledjesmarkt door kinderen. Jij komt toch ook? Elders in deze Mozaïek vind je meer informatie over deze diaconale dag.

Zaterdag 14 september - PKN Kampen

Nu we pas één zijn geworden als Protestantse Gemeente te Kampen willen we dit graag markeren. Samen zullen we hierover onze vreugde en dankbaarheid uitzingen tijdens een Sing-In. En ook is er de uitnodiging om met samen te eten en elkaar zo rondom deze gebeurtenis te ontmoeten. Voor de precieze tijd en plaats vind je de informatie elders in deze Mozaïek.

Zondag 15 september – Startzondag

- *09.30 uur – Startdienst*

We beginnen deze startzondag met de startdienst. Daarbij sluiten we aan bij het thema van de landelijke kerk: 'Een goed verhaal'. Centraal in de dienst staat een verhaal van Jezus (Lucas 15 : 3 – 6) over een verloren schaap en een verloren kudde. Voorgangers zijn drs. Berthina van der Kamp en ds. Kasper Jager. Medewerking wordt verleend door een projectkoor o.l.v. Diddy van der Stouwe. Ook is er een Mystery Guest uitgenodigd. Bij de kindernevendienst maken de kinderen een tentoonstelling van Bijbelse figuren. Voor de kleinsten is er natuurlijk oppas. En de jongeren zijn deze ochtend weer welkom bij de jeugdkerk in hun eigen jeugdhonk.

- *10.30 uur – Ontmoeting in hal en Hofzaal*

Aansluitend aan de dienst kunnen we elkaar ontmoeten met koffie, thee, limonade en iets lekkers. Natuurlijk gaan we dan ook even kijken bij de tentoonstelling van de kinderen in de Barzaal.

- *11.15 uur – Gemeenteactiviteit voor jong en oud*

In en om Open Hof gaan we in kleine groepen aan de slag met Bijbelverhalen. Wij willen rondom het jaarthema 'Een goed verhaal' daarom iedereen vragen één Bijbeltekst mee te nemen die je mooi of belangrijk vindt. Wie weet, denk je nu gelijk aan een heel Bijbelverhaal. Lees dan dat Bijbelverhaal eens door en kies een vers of een paar verzen uit, die jou het meest aanspreekt, aanspreken. Voor de kinderen, die dat nog moeilijk vinden, omdat je nog niet zo goed kunt lezen, dan wil papa of mama je daar vast bij helpen! Als je, u een mobiele telefoon met camera hebt, kan het handig zijn de telefoon deze zondag mee te nemen!

- *13.00 uur – Gezamenlijke lunch*

Inmiddels zijn we dan wel toe aan de lunch. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat je zelf iets te eten meeneemt voor deze lunch: broodjes, een salade, fruit, of iets anders. Vooraf aan de startdienst kan je deze lekkernijen afgeven bij de balie van de keuken. Voor melk, karnemelk en ander drinken wordt gezorgd. Rond 14.00 uur kan iedereen dan verzadigd weer naar huis.

Pastorale Gemeente

Doopdienst op zondag 29 september

De eerstvolgende doopdienst zal worden gehouden op zondag 29 september. De daaropvolgende doopdienst staat gepland voor zondag 2 februari 2020. Voor zondag 29 september zijn de namen bekend van drie dopelingen. Wil je dan ook je kind laten dopen, laat het zo snel mogelijk weten aan ds. Kasper Jager. Het doopgesprek wordt in overleg met de doopouders gepland.

Bericht van overlijden

Op vrijdag 23 augustus is overleden Hendrik Westra in de leeftijd van 92 jaar. Hendrik laat zijn vrouw Marie, kinderen en kleinkinderen na. De rouwdienst is gehouden op woensdag 28 augustus in het Open Hof. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats 'Bovenbroek'. Op de rouwkaart staan de woorden uit Psalm 23: 'De Heer is mijn Herder'. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de mensen om hem heen toe, dat zij de nabijheid en de troost mogen ervaren van God, die als een Herder voor ons mensen zorgt. En dat zij zich ook getroost en nabij weten bij elkaar en bij mensen om hen heen. Verderop in deze Mozaïek vindt u het In Memoriam voor Hendrik Westra.

Dankbetuiging

Voor de gebeden en de kaarten die wij ontvingen tijdens het ziekbed en sterven van Albert Wijshake willen wij U hartelijk danken. Ds. Jager, wij willen u danken voor uw steun en uw medeleven, het heeft ons goed gedaan. Dankbaar zijn wij dat Albert zonder benauwdheid en pijn rustig mocht inslapen. Dat hij nu thuis is bij zijn hemelse vader, troost ons in het gemis. Nogmaals onze warme dank voor al uw medeleven. Mevr. H. Wijshake-van Dijk, broers en zus.

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 31 augustus waren dhr. en mw. Winkeler-Stolte maar liefst 65 jaar getrouwd. Zij zijn God dankbaar dat Hij hen zo lang gespaard heeft. Hij heeft hen rijk gezegend met 6 kinderen (allen getrouwd), 16 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Helaas zijn een kleinkind en een achterkleinkind gestorven. Moge God jullie en wie jullie lief zijn ook in de toekomst nabij zijn met zijn liefde en zorg.

Meeleven

Ruben van der Velde is in de afgelopen week aan zijn knieën geopereerd. Hij is weer thuis en we wensen hem sterkte bij het revalideren!

Als groet: Gebed om de Geest voor de kerk

Ter gelegenheid van de kerkverenigingen van de PKN-kerken is een hierbij behorend lied gemaakt door Sytze de Vries met 5 coupletten. Het lied is een 'Gebed om de Geest voor de kerk'. Het derde couplet, dat is het middelste vers, en als zodanig het 'hart' van het lied en heeft de volgende woorden:

*Maak uw kerk als de haard
die het vuur bewaart
tot uw dag aanbreekt,
Gij het licht ontsteekt
van ons leven!*

Na elk couplet klinkt het mooie, inspirerende refrein:

*Wij leven in vuur en vlam
gezet van Godswege,
bewogen tot gebed
om zegen!*

Met een hartelijke groet van Berthina en Kasper

Diaconale gemeente

Bloemen en zak drop uit de kerk

Op zondag 11 augustus gingen de bloemen uit de kerk naar Marijke Hoog-Sellies en naar dhr. en mevr. Streekstra-Dekker.

De bloemen werden op zondag 18 augustus bezorgd bij mevr. Kant-Brands en bij dhr. en mevr. Oudhoff.

Op zondag 25 augustus ontvingen dhr. en mevr. Broek en mevr. Jens-Rozendaal de bloemen. De zak drop was deze zondag voor Ruben van der Velde.

Op zondag 1 september kreeg Thomas Doorduyn, de zak drop en gingen de bloemen naar dhr. en mevr. Riesebos-Huizer en naar mevr. Van Werkhoven-Wijnen.

Avondmaalscollecte

Bij de Heilig Avondmaalsviering op 22 september zal de diaconiecollecte zijn voor de Stichting De Ondergrondse Kerk.

Informatie over het werk wat zij doen vindt u op de algemene pagina Van de diaconie.

Koffie in de kerk

De eerste middag is alweer voorbij wanneer u dit leest. 3 september was de start van de koffiemiddagen. We willen ook dit seizoen weer elke dinsdag in de EVEN weken een gezellige middag organiseren in de Hofzaal in Open Hof.

Bent u nog niet eerder bij ons op de koffie geweest? U bent van harte welkom. Ook een welkom aan de min of meer vaste gasten.

De volgende koffiemiddag zal zijn op 17 september van 14.30 tot 16.30.

Een vriendelijke groet van Harm, Gerda, Geke, Gerrit, Janneke, Gré en Nanda.

Uitstapje naar Kalter Aardbeien in IJsselmuiden

Op dinsdagmiddag 30 juli gingen we met 'Koffie in de kerk' een middagje uit naar Kalter Aardbeien in IJsselmuiden. We werden feestelijk ontvangen met koffie, thee en een lekker gebakje. Middels een film kregen we uitleg over de kwekerij. Daarna volgde een wandeling door de kas. Al met al was het erg leerzaam en gezellig. Hartelijke dank voor deze middag!

Lenie van Putten

Jeugd

Kindernevendienstleiding gezocht!

Elke zondag is er in het Open Hof kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

We zijn op zoek naar nieuwe leiding. Het is niet noodzakelijk om zelf een kind in deze doelgroep te hebben. Ook jongeren en oudere gemeenteleden zijn van harte welkom! Heb je interesse of wil je meer informatie, mail dan naar janette.vandervelde@openhofkampen.nl.

Oppassers gezocht

Voor de oppasdienst zijn we op zoek naar versterking. Vind je het leuk om samen met de allerkleinsten een puzzel te maken of een mooi verhaal voor te lezen? Meld je dan direct aan via oppas@openhofkampen.nl.

Start catechisaties op dinsdag 5 november

Ook dit jaar gaan we weer na de herfstvakantie van start met de catechisaties. Deze zullen worden gehouden op de dinsdagavond. Het is de bedoeling om met de verschillende leeftijdsgroepen 8x samen te komen:

- 4x voor de Kerstvakantie: op 5, 12, 19 + 26 november 2019; en
- 4x na de Kerstvakantie: op 14, 21 + 28 januari en 4 februari 2020.

Rondom de kerk

World Cleanup Day voor wijk A, B en C ... doet u, doe jij ook mee!

Op zaterdag 21 september is het zover: World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar gaan mensen in ruim 160 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven. Het doel van de World Cleanup Day is natuurlijk om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen, maar ook om meer kennis te vergaren over welk soort afval op straat en in de natuur rondzwerft.

Kijk ook op www.supportervanschoon.nl.



Geïnspireerd door de dienst / preek van ds Smit op zondag 18 augustus in Open Hof nodig ik jullie uit om mee te doen met deze schoonmaakactie, wij kunnen hier niet achterblijven om de zorg voor een duurzame aarde.

Helpt u, help jij ook mee op zaterdag 21 september van 10.00 tot 12.00 uur De start is in de natuurspeelplaats waar Groen Links gratis afvalgreepers en vuilniszakken uitdeelt Opgeven kan via activiteiten@openhofkampen.nl, bij Gerrit Dekker op 06-51627543 of kom 21 september gewoon naar de natuurspeelplaats.

Christelijke feestdagen in beeld in het Ikonenmuseum:

Het Ikonenmuseum opent speciaal voor 'onze' kerkleden en hun introducees op zondagmiddag 6 oktober 2019 (van 14.00 tot ca. 16.00 uur) de deuren om de tentoonstelling van Kees de Kort/ Ikonen te bezoeken.

Vanaf eind jaren zestig groeiden generaties op met Bijbels geïllustreerd door Kees de Kort. In dit verband noemen we even zijn Kijkbijbel. Immers, hij schildert geen plaatjes bij het verhaal, hij schildert het verhaal zelf. In de tentoonstelling worden zijn 'hedendaagse ikonen' gecombineerd met de traditionele ikonen.

Een arrangement, voor €10,- per persoon, is daarvoor samengesteld. Daarvoor wordt geboden: entree, rondleiding door een ervaren gids, koffie/thee en kinderen tot 13 jaar gratis entree. Opgave kan bij Harmien Hooiveld, tel.nr. 038-3311945, of Gerrit Dekker via mailadres activiteiten@openhofkampen.nl