

Kopij Mozaïek (7 februari, jaargang 2, nr 11) vanuit Wijkgemeente Open Hof

Vierende gemeente

Zondagochtend 9 februari – GSK-diensten

- *Open Hof, 9.30 uur*
vroege Gezin-School-Kerkdienst met Het Stroomdal en De Wegwijzer
- *Open Hof, 11.00 uur*
late Gezin-School-Kerkdienst met Rehobothschool en Willem van Oranjeschool

Deze zondag is er in Open Hof de jaarlijkse G(ezin)-, S(chool)- en K(erk)dienst. In de vroege dienst om 9.30 uur wordt er meegewerkt door leerlingen, leerkrachten en ouders van de scholen Het Stroomdal en De Wegwijzer. Om 11.00 uur wordt er meegewerkt door de Willem van Oranjeschool en de Rehobothschool. Tussen de beide diensten in (van 10.30 tot 11.00 uur) is er limonade, thee, koffie, iets lekkers en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

Met elkaar hebben de vier scholen de diensten voorbereid en we volgen in beide diensten dan ook dezelfde orde van dienst. Dit jaar is het thema: *‘Schatzoeken!!! Het Koninkrijk van God is nu’*. We lezen gelijkenissen uit het Mattheüs evangelie en we zingen liederen die goed aansluiten bij het thema. Voorganger in beide diensten is Berthina van der Kamp. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door onze ‘Open Hof huisband’. Er zal veel te zien, te horen en te beleven zijn in de dienst voor jong en voor oud. Er is geen kindernevendienst. Wel is er oppas voor de allerkleinsten tijdens beide diensten. Voor een ieder rondom de gezinnen, rondom de scholen en rondom de kerk: van harte uitgenodigd en welkom!

Zondagavond 9 februari – Cantatedienst BWV 95

Burgwalkerk, 17.00 uur

Op deze tweede zondag van de maand is er in de namiddag weer een Cantatedienst. Voorganger is Ruth Peetoom uit Utrecht.

Zondagochtend 16 februari – Zesde zondag van Epifanie

Open Hof, 10.00 uur

Aan het begin van de voorjaarsvakantie mogen we als gastpredikant begroeten ds. Bart Gijsbertsen. Er is jeugdkerk, kindernevendienst en kinderoppas.

Zondagochtend 23 februari – Zevende zondag van Epifanie

Open Hof, 10.00 uur

Aan het eind van de voorjaarsvakantie is ds. Bram Bregman uit Emmeloord onze gastpredikant. Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Zondagavond 23 februari – LTE dienst

Open Hof, 19.00 uur

In deze Leerdienst Tora en Evangelie gaat ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen voor, inmiddels een bekende voor de trouwe bezoekers van deze diensten.

Woensdagavond 26 februari – Vesper Aswoensdag

Open Hof, 19.00 uur

Vanaf deze dag begint de Veertigdagentijd en de voorbereiding op het Paasfeest. Het programma van deze tijd is eenvoudig: ons afkeren van het kwade om ons toe te keren naar God. Het is zoals de tuinman die de grond bewerkt om in de lente te zaaien: hij verbrandt alle onkruid en verstrooit

de as als mest. Wie wil, kan in de vesper naar voren komen om het askruisje te ontvangen, als teken dat we moeten sterven, opdat het goddelijke leven in ons kan ontkiemen. Voorganger is ds. Kasper Jager. Een goed begin van de Veertigdagentijd wensen wij u en jou. Dat we bewust op weg mogen gaan naar Pasen.

Van de pastores

Algemeen

Voorjaarsvakantie ds. Kasper Jager

Ds. Kasper Jager heeft vakantie van maandag 17 t/m zondag 23 februari. Bij dringende pastorale zaken kan contact gezocht worden met Berthina van der Kamp en/of Rita Groenhof, voorzitter Pastoraat (rita.groenhof@openhofkampen.nl).

Sectieavonden in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zullen 5 sectieavonden worden gehouden en 1 sectiemiddag rondom het thema 'Een goed verhaal'. Aan iedere sectieavond gaat een korte vesper vooraf, waarin één van de kruiswoorden van Jezus centraal zal staan. De vespers beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Aansluitend staan dan koffie en thee klaar, waarna de sectieavond om 20.00 uur begint. Wie niet kan komen op de eigen sectieavond, is uiteraard van harte welkom op een andere sectieavond of op de sectiemiddag!

Schrijft u de sectieavonden en sectiemiddag nu al vast in uw agenda:

- dinsdagavond 3 maart sectie 1
- dinsdagavond 10 maart sectie 3
- woensdagavond 18 maart sectie 2
- dinsdagmiddag 24 maart secties 1 t/m 6 (aanvang 14.30 uur!)
- woensdagavond 25 maart sectie 4
- dinsdagavond 31 maart sectie 5

Belijdenis doen op Paaszondag 12 april ?!!

Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis. Maar wanneer ben je er aan toe om belijdenis te doen? Moet je dan heel veel Bijbelkennis hebben? Moet je veel weten over de kerkgeschiedenis en de belijdenisgeschriften? Moet je misschien een heel sterk geloof hebben? Hoe zou dit zitten bij al die mensen die voor jou belijdenis hebben gedaan?

Op Paaszondag 12 april is het mogelijk om belijdenis te doen. Daartoe hebben zich al twee mensen bij mij aangemeld. Maar misschien zijn er nog meer mensen (jong of ouder) die dan belijdenis willen doen?! In de Veertigdagentijd komen we zes keer op de donderdagavond samen om ons daar op voor te bereiden: op 27 februari, op 5, 12, 19 en 26 maart en op 2 april.

De 1^e bijeenkomst is dus op donderdagavond 27 februari. Je bent dan om 19.30 uur van harte welkom bij mij thuis. Moet je een groot geloof hebben om belijdenis te kunnen doen? Misschien gaat het wel meer om Gods grote geloof in jou, dan om jouw geloof in God. Geloven is vallen en opstaan, is twijfelen en zeker weten, is je leven lang toegroeien naar God. Graag snel bij mij opgeven!

ds. Kasper Jager.

Sectie 6

Sectiemiddagen Margaretha, Amandelboom en Vijverhof

Eind november was de eerste sectiemiddag in Margaretha. We hebben aansluiting gezocht bij het jaarthema 'Een goed verhaal'. Jenny van Hove vertelde ons toen het Goede Verhaal van Advent volgens de methode van 'Godly Play'. Op 10 januari was er de sectiemiddag in de Amandelboom en op 24 januari in de Vijverhof. Op deze middagen werd het Goede Verhaal van de gelijkenis van De Goede Herder verteld. Tijdens al deze drie sectie-middagen hebben we goede ontmoetingen gehad met mooie gesprekken rondom de verhalen uit de Bijbel.

Heilig Avondmaal meegevierd in Margaretha

Op zondag 26 januari hebben we via een live-verbinding op de beamer in de kerkzaal in Margaretha het Heilig Avondmaal mee kunnen vieren. We waren in woorden en beelden verbonden met de gemeente in de Open Hof. Ondanks de afstand voelden we als aanwezig in Margaretha, dat we deel uitmaakten van de gemeenschap en de dienst! De bewoners en bezoekers vonden het zeer zeker voor herhaling vatbaar en we zullen kijken hoe we dit in de komende tijd vorm kunnen geven.

Meeleven

Er zijn veel mensen die ziek zijn, en ook veel mensen maken verdrietige dingen mee. In het bijzonder noemen we de heer Zandbergen, die heel erg moet wennen, nu hij in Myosotis woont (afdeling Plantage kamer 4.5). We denken ook aan zijn vrouw, die nu ook in Myosotis is. Mevrouw Zandbergen verblijft daar voor de laatste fase van haar leven op de palliatieve afdeling (Nieuwe Markt Melmerhof 2). Ze waren erg blij verrast met de bloemen en de aandacht vanuit de gemeente. Dat wij om hen, en om een ieder die dat nodig heeft, mogen staan met onze aandacht en gedachten en in gebed.

Secties 1 t/m 5

Geboorte

Op maandag 27 januari is geboren Hermanus Gerhardus, roepnaam: Jarne. Hij is het broertje van Lana en de zoon van Dennis en Marleen Voortman-de Waard. Welkom Jarne en van harte gefeliciteerd grote zus en ouders. Veel geluk en zegen toegewenst!

Ziekenhuisopname

Mw. Kea van der Meer-de Regt is al bijna een jaar in gevecht met de ziekte van Kahler. Enkele weken geleden moest ze plotseling worden opgenomen in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Ze was er heel ernstig aan toe en er werd zelfs even gedacht dat het zou aflopen. Maar als door een wonder klom Kea toch weer uit het dal en mocht ze op dinsdag 21 januari weer naar huis. Met Kea en haar man Dick bidden wij om moed en kracht en om een verbetering in de gezondheidstoestand van Kea.

Dubbele ziekenhuisopname

Na waarschijnlijk een TIA werd mw. Aly van der Weg-Assies op donderdag 23 januari met spoed opgenomen in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Twee dagen later werd ook haar man dhr. Hedde van der Weg met benauwdheidsklachten opgenomen in hetzelfde ziekenhuis. Hij is inmiddels gelukkig weer thuis. Aly heeft deze week een operatie ondergaan. We hopen dat deze operatie goed mag verlopen en Aly weer snel naar huis mag. Beide gezondheid toegewenst en een voorspoedig herstel.

Groet

Uit de Kerkenwerkagenda 2020 een uitspraak van Anne Frank: 'Wat geweldig, dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.'

Ontvang een warme groet van Berthina en Kasper.

In Memoriam

Simmy Smilde-Pouwels

* 05-07-1933 † 28-01-2020

Simpkjen (Simmy) wordt geboren in Meppel. Daar groeit ze op in oorlogstijd. Na de oorlog gaat ze naar de Mulo. Simmy is heel muzikaal en speelt gitaar, mandoline, mondharmonica, dwarsfluit, piccolo en piano. Na de Mulo werkt ze vele jaren op kantoor van een grote ijzerhandel. Daar leert ze in Berend Smilde de liefde van haar leven kennen. Ze trouwen en krijgen samen twee dochters: Ina en Evelien.

Na een aantal jaren in Tiel te hebben gewoond, verhuist het gezin naar Kampen. Simmy gaat daar weer aan het werk. Eerst bij Accountantskantoor Veldman, daarna in Stoffenzaak Morsink en vervolgens bij de Post. De beide dochters trouwen en er worden vijf kleinkinderen geboren, waar Simmy en Berend volop van genieten.

In 2002 komt Berend plotseling te overlijden. Simmy stort zich dan op het vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis en bij de Welfare. Langzaam maar zeker gaat haar gezondheid echter achteruit. Ze heeft diabetes, lijdt aan hartfalen en krijgt ook nog darmkanker. Begin december 2019 verhuist ze van de Beneluxweg 14 naar de Amandelboom. Daar komt ze onverwacht te overlijden op dinsdag 28 januari 2020.

In de afscheidsdienst op maandag 3 februari in Open Hof lezen we uit Prediker 3 en 9: 'Alles heeft zijn tijd: God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Dus geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.' Aansluitend aan de dienst begeleiden we Simmy naar haar graf op de begraafplaats in Meppel. Dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Simmy zullen missen, liefde en troost mogen vinden bij elkaar, bij mensen rondom en bij God.

ds. Kasper Jager.

Uit de gemeente

Filmavond 7 februari groep 6 t/m 8

Heb je zin in een gezellige filmavond? En zit je in groep 6, 7 of 8? Kom dan vrijdag 7 februari naar de Open Hof. Vanaf 19.00 inloop, rond 21.00 is het afgelopen. Wij zorgen voor een leuke film, met wat te eten en te drinken. Graag opgeven via activiteiten@openhofkampen.nl. Je mag iemand meebrengen als je dat gezellig vindt! Het kost 1 euro per persoon.

Bloemen uit de kerk

De bloemen uit de kerk gingen met een groet van de gemeente op zondag 26 januari naar mw. Annelies Kneepkens-ter Veen en naar mw. Christine Tennekes.

Op zondag 2 februari gingen de bloemen naar dhr. en mw. Rieseboos-Huizer en naar dhr. Henry Berghuis.

Ontvangen giften

Van een gemeentelid: € 10,00 voor het bloemenfonds.

Via Klaas Eijgelaar: € 20,00 voor het wijfonds.

Koffie in de kerk + broodmaaltijd

Op dinsdag 18 februari is er weer een koffiemiddag. Aansluitend aan deze koffiemiddag, zo rond 17.00 uur, willen we weer met elkaar eten. We willen deze keer een broodmaaltijd voor u verzorgen. U heeft zich hiervoor wellicht al opgegeven tijdens de koffiemiddag van deze week, maar het kan ook telefonisch bij Nanda Tegelaar (3312033) of Gerda Koster (3334153).

Haak- en breicafé voor de Bazaar Open Hof 2020



Iedere dinsdagmiddag tot 7 maart: haken, breien en andere creatieve activiteiten in het Open Hof. Van 14:30 uur tot 16:30 uur. Er is een vrije inloop; u kunt komen en gaan wanneer u wilt. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. We maken spulletjes voor de verkoop van de Open Hof Bazaar op 7 maart 2020! Natuurlijk kunt u thuis lekker verder werken aan het project(je) wat u maakt.

Er is materiaal en er zijn wat voorbeeldpatronen, maar eigen inbreng van ideeën en materialen is ook zeer gewenst! Informatie: Nanda Tegelaar, 038 3312033, nandategelaar@gmail.com of Adrie van Laar, 038 3326151, adrievanlaar@hotmail.com.

Open Hof Bazaar 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart is er een Bazaar in de Open Hof van 10.00 – 15.00 uur met een gezellige rommelmarkt, kramen, verloting, muziek, spelletjes en van 12.00 – 13.00 uur een pannenkoekenfestijn! De opbrengst van de bazaar is voor het wijkfonds. Het geld wordt besteed aan de activiteiten binnen de kerk van jong tot oud. Van harte welkom!

Help gezellig mee om de bazaar tot een succes te maken. Wat u doen kunt?

- Help mee in de keuken met de verkoop van koffie/thee/cake/gebak/broodjes/soep.
- Verkoop spullen op de rommelmarkt.
- Hulp bij de op- en afbouw van de bazaar kunnen we ook goed gebruiken.
- Bak een taart/cake/koek voor de verkoop. Lever uw baksel in op vrijdagmiddag 6 maart of zaterdagochtend voor 10.00 uur.
- Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Breng ze op vrijdagmiddag 6 maart tussen 14.00 uur en 17.00 uur of tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij Open Hof. Boeken, puzzels, speelgoed, goed bruikbare woonaccessoires kunnen we goed gebruiken. Ook lege glazen potten zijn welkom. Deze mag u deponeren in het blauwe krat in de hal van de kerk. Er liggen aanmeldingsformulieren in de hal. Hierop kunt u invullen wat u wilt doen en hoeveel uur u beschikbaar bent. Of meld u aan door een mail te sturen naar

bazaar@openhofkampen.nl.

open hof **BAZAAR**
Zaterdag 7 maart
10.00 - 15.00 uur

- ✓ Gezellige rommelmarkt
- ✓ Kramen
- ✓ Verloting
- ✓ Live muziek
- ✓ Koffie met gebak
- ✓ Soep en verse broodjes
- ✓ 12.00-13.00 PANNENKOEKENFESTIJN!

Ontmoet elkaar bij
Open Hof Kampen
Lelystraat 49

www.openhofkampen.nl