

Welkom in Open Hof

Orde van dienst voor de viering
op zondag 7 oktober 2018
Israëlzondag
om 9.30 uur in Open Hof

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

voorganger:	Berthina van der Kamp
zondagskind:	Jasper van der Velde
lector:	Jonnie Bosch
orgel:	Marijn de Jong
1 ^e ouderling:	Dirk van de Velde
2 ^e ouderling:	Hans Voerman
diaken:	Albert Kneepkens
collectant:	Ali Penninkhof
koster:	Jonnie Bosch
beamist:	Joop Vaandering

OM TE BEGINNEN

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel.

Binnenkomst kerkenraad

Moment van stilte en inkeer

Welkom en mededelingen *ouderling van dienst*

We zingen – staande – als openingslied Psalm 8a 1,2,3 en 4

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Wij kijken naar U op, omdat U ons redt,
Allen: zie naar ons om in onze nood.

Voorganger: O God, laat ons Uw liefde zien,
Allen: dat wij in liefde Uw weg zullen gaan.

Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
Allen: voor mensen overal vandaan. Amen.

We zingen – staande – Psalm 8a vers 5 en 6

Aansluitend gaan allen zitten.

Inleidende woorden op het Kyrie

We zingen -als kyrie – Lied 281 vers 1 tot en met 5

Inleidende woorden op het Gloria

We zingen – als gloria – Lied 281 vers 6 tot en met 10

Thema en aandacht voor deze zondag, Israëlzondag

We zingen: God gaf zijn Woord aan mensen met muziekgroep

Refrein

God gaf zijn Woord aan mensen
en zei: 'Maak geen beeld van mij.'
Dat hoeft ook niet,
want het beeld van God,
dat ben jij!

Couplet 1

God heeft twee sterke handen,
ze zijn van jou.
Daarmee bouwt hij aan de aarde,
jouw twee handen hebben waarde.
God in jou.

Refrein

Couplet 2

God heeft twee stel voeten,
ze zijn van jou.
Daarmee overbruggt hij kloven,
trekt hij sporen naar geloven.
God in jou.

Refrein

Couplet 3

God heeft twee scherpe ogen,
ze zijn van jou.
Daarmee ziet hij meer in mensen,
kleine noden, grote wensen.
God in jou.

Refrein

Couplet 4

God zegt je: 'Jij hebt aanleg.
die is van mij!
Zo kun jij ook in jouw leven
iets van mij aan mensen geven.
Beeld naar mij.'

Refrein

DIENST van het WOORD

De Bijbel gaat open *kind van de zondag Jasper van de Velde*

Gebed bij de opening van de Bijbel om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Voorganger:	Niet zomaar zijn wij hier gekomen, niet zomaar zijn wij hier. Uw Naam deed ons hier binnenkomen.
Kind van de zondag:	Wilt U onze ogen laten zien, onze oren laten horen, en onze handen en harten openen, zodat Uw Woord bij ons binnen kan komen, in de kindernevendienst, in de jeugdkerkruimte en hier in de kerkzaal
Voorganger:	
Allen:	Amen

Kinderen in het midden

*Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
Onderwijl luisteren we naar orgelspel.*

Korte inleiding op de lezingen

We lezen uit Genesis 1:26-31 en 2:21-25 *lector*

We zingen Psalm 89 vers 1

We lezen Marcus 10 : 1-16 *lector*

We zingen Lied 568a Ubi caritas 2x zingen

Overdenking

We zingen Lied 791 alle verzen

DIENST van het ANTWOORD

Diaconale voorbede 1^e diaken

Voorbede gevraagd door de scriba van de generale synode voor Sulawesi door Dini Gosker

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven (eventuele mededelingen)

1^e collecte:

2^e collecte:

*Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.
De kinderen kunnen uit de oppasdienst worden gehaald.
Aan het einde van de collecte komen de kinderen
van de kindernevendienst terug in de kerkzaal, zingend:*

We zingen – met de kinderen – **Wij zijn samen onderweg** (melodie Michael row the boat ashore)

Wij zijn samen onderweg

*Wij zijn samen onderweg, halleluja
Wij zijn samen onderweg, halleluja.*

*Met de sterren in de lucht, halleluja
Met de vogels op hun vlucht, halleluja.*

*Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.*

*Met de zon, de maan, de zee, halleluja.
Heel de schepping wandelt mee, halleluja.*

*Wij zijn samen onderweg, halleluja
Wij zijn samen onderweg, halleluja.*

*Groot en klein, en arm en rijk, halleluja.
Iedereen die hoort erbij, halleluja.*

*Wij zijn samen onderweg, halleluja
Wij zijn samen onderweg, halleluja.*

*Zo gaan mensen hand in hand, halleluja.
Samen naar 't beloofde land, halleluja.*

*Wij zijn samen onderweg, halleluja
Wij zijn samen onderweg, halleluja.*

Even moment van rust in de muziek, begeleiding, niet achter elkaar door spelen

We zingen – als slotlied – Langs beelden van hoop, lied 13, uit liederen ter bemoediging vers 1 t/4

refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

1. In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.

refrein: Wij gaan op reis ...

2. Licht uit de hemel, een stralende morgen!
Opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.

refrein: Wij gaan op reis ...

3. Blijf niet te lang in het land van verloren,
denk toch goed na en wordt wie je bent.
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren
Hij is de Ene, de God die ons kent.

refrein: Wij gaan op reis ...

4. God heeft de wereld aan mensen gegeven,
zodat de aarde een wijngaard wordt.
Hij is de landman, zo staat er geschreven
en in zijn wijngaard komt niemand tekort.

refrein: Wij gaan op reis ...

UITZENDING EN ZEGEN

ALLEN: (gezongen) AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel

In de hal kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie, thee of limonade.