

# Welkom in Open Hof

Orde voor de viering  
op woensdag 7 november 2018  
om 19.30 uur in Open Hof

## Dankdag voor gewas en arbeid

### Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

voorganger:	ds. Kasper Jager
lector:	Mariska Heijenk
orgel:	Henk Keijzer
1 <sup>e</sup> ouderling:	Jenny van der Steeg
diaken:	Mariska Heijenk
koster:	Rudi Scholten
beamer:	Yke Bakker

## OM TE BEGINNEN

*Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel.*

*Binnenkomst kerkenraad*

### **Moment van stilte en inkeer**

**Welkom en mededelingen** *ouderling van dienst Jenny van der Steeg*

### **We zingen – staande – Psalm 67 : 1**

1. God zij ons gunstig en genadig...

### **Groet en bemoediging** *[naar Psalm 67]*

### **We zingen – staande – Psalm 67 : 2 + 3**

2. De volken zullen U belijden...
3. De aarde heeft de vrucht gegeven...

*Aansluitend gaan allen zitten.*

### **Liturgische Dankdagschikking**

**Gebed van toenadering****met gezongen kyrie eleison** [uit: *Evangelische Liedbundel 256*]**We zingen – als glorialied – Evangelische Liedbundel 433 : 1 t/m 3**

1. God die alles maakte,  
de lucht en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.
2. God die 't gras gemaakt heeft,  
de bloemen in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.
3. God die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij.

**Geloofsbelijdenis "Blij om de Schepper"** [van: *David Adams*]**DIENST van het WOORD****Ontsteken Bijbelkaars en openen Bijbel** *lector Mariska Heijen***We lezen uit Spreuken 6 : 6 – 11** *lector Mariska Heijen*

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen, wanneer kom je uit bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover, gebrek slaat je neer als een bandiet.

**We zingen Lied 845 : 1**[melodie: *Psalm 86 'Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden'*]

1. Tijd van vloek en tijd van zegen...

## **We lezen uit Marcus 4 : 26 – 34** *lector Mariska Heijen*

Jezus zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.' En hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.' Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

## **We zingen Lied 845 : 2 + 3**

*[melodie: Psalm 86 'Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden']*

2. Tijd van troosten tijd van tranen...
3. Wie aan dit bestaan verloren...

## **Uitleg en verkondiging**

### **We zingen – in wisselzang – Lied 365 : 1 t/m 7**

1. *ALLEN:* Wij dragen onze gaven...
2. *Vrouwen:* De dagen alle zeven...
3. *Mannen:* De vogels en de dieven...
4. *ALLEN:* Wij wijden U de schoven...
5. *Vrouwen:* Wij brengen U de druiven...
6. *Mannen:* Het is en moet zo blijven...
7. *ALLEN:* Gij hebt U zelf gegeven...

## **DIENST van het ANTWOORD**

### **Dankgebed en voorbeden**

### **We zingen Zingende Gezegend 266 : 1 + 2**

*[melodie Lied 704 'Dank, dank nu allen God']*

1. Dank, Vader, dank U wel, voor heel dit lieve leven:  
voedsel in overvloed, genoeg om weg te geven;  
de lente, fris en groen, de zomer, goud en geel,  
de vrucht van dit seizoen is ons alleen te veel.
2. Dank, Vader, dank U wel, voor vriendelijke regen,  
zonlicht als metgezel, hun huwelijk een zegen;  
uw mededeelzaamheid maakt onze harten klaar  
om wereldwijd de oogst te delen met elkaar.

## Inzameling van de gaven: Dankdagcollecte

*Er is één collecte voor twee doeleinden:*

- *Stichting "Harul" Moldavië*
- *Stichting Kontakt Kampen Hongarije-Roemenië.*

*Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.*

## **We zingen – staande – Zingende Gezegend 266 : 3 + 4**

*[melodie Lied 704 'Dank, dank nu allen God']*

3. Dank, Vader, dank U wel, hoe moeten wij U loven?  
Herder van Israëel, wij dansen bij de schoven!  
Graan in het graf gezaaid, is nu op uw bevel  
verrezen en gemaaid – o Vader, dank U wel.
4. Dank, Vader, dank U wel, voor overvolle manden,  
vruchten van samenspel, het werk van onze handen;  
wij leggen onze dank als offergave neer,  
want heel ons leven is geschenk van U, o Heer!

## **Uitzending en zegen**

ALLEN: *(gezongen:)* AMEN, AMEN, AMEN.

## **Orgelspel**