

Welkom in Open Hof
Gezin-School-Kerkdienst

samen met
de Willem van Oranjeschool en de Rehobothschool

zondag 10 februari 2019
aanvang 9.30 uur



thema:
WIE IS DE GROOTSTE SUPERHELD ?

Protestantse Wijkgemeente
Open Hof te Kampen

voorganger: dominee Kasper Jager
organist/pianist: [Diddy van der Stouwe](#)
m.m.v. [Open Hofband](#)

ouderling: Jan Nammensma
diaken: Albert Kneepkens
koster: Corné Vreugdenhil
beamer: Martijn van Unen

liturgische kleur: **rood** (*i.v.m. het thema*)

Vooraf aan de dienst luisteren we naar de Open Hofband

De kerkenraad en de dominee komen binnen en gaan op de voorste rij zitten.

Superman intro

Via de beamer kijken en luisteren we naar 'Superman intro'

[link: <https://www.youtube.com/watch?v=PISKNOJZHVE>]

Welkom en mededelingen *ouderling van dienst*

We worden even stil

We zingen als openingslied 'Heer, U doorgrondt en kent mij'

[uit: Opwekking 518 / Nieuwe Liedboek 139b]

1. Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan..
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot...

Woorden aan het begin

Openingsgebed *samen met 2 kinderen:*

- *Willem van Oranjeschool: Jasper van der Velde (groep 5)*
- *Rehobothschool: Luc van de Scheer (groep 5)*

Interview: Wie vind jij dapper, wie is jouw held?

met enkele kinderen uit groep 1 t/m 4 van de Rehobothschool:

Kinderen groep 1 t/m 4: 'Altijd weer' *[uit: Opwekking Kids, lied 245]*

1. Soms durf ik alles, soms durf ik niks.
Soms ben ik bang voor het minste gevaar.

Refrein: Maar altijd weer, altijd weer,
bent U daar, ook nu.
Daarom dank ik U, daarom dan ik U,
daarom dank ik U, o Heer.

2. Soms weet ik alles, soms weet ik niks.
Wat is een leugen en wat is er waar?

Refrein: Maar altijd weer, altijd weer,
bent U daar, ook nu.
Daarom dank ik U, daarom dan ik U,
daarom dank ik U, o Heer.

3. Soms kan ik alles, soms kan ik niks,
doe ik mijn best en het helpt me geen zier.

Refrein: Maar altijd weer, altijd weer,
bent U daar, ook nu.

Bijbellezing: 'Gideon' [uit: Andre F. Troost, "Alle mensen"]
door enkele kinderen van de Willem van Oranjeschool

- verteld door:
 - Jesse van Dijk (groep 7)
 - Tess Hogendoorn (groep 7)
 - Stan van Laarhoven (groep 7)
 - Lynn Bonsink (groep 8)
- uitgebeeld door:
 - Lilian Mahmoud – Gideon (groep 6)
 - Marit Westendorp – Engel (groep 6)

"De Heer zij met je!"

Gideon schrikt.

Hij is tarwe aan het dorsen:

hij slaat de graankorrels uit de aren.

Maar niet op de dorsvloer.

Gideon dorst de tarwe stiekem in de wijnpers.

Het is al zeven jaar lang oorlog.

Volken uit de woestijn, Midjanieten en Amalekieten,

komen steeds in het land om alles weg te halen wat los en vast zit.

Het lijken wel sprinkhanen die alles kaalvreten!

Intussen is het volk Israël arm geworden, straatarm.

"De Heer zij met je!"

"Nou, meneer, als de Heer werkelijk bij ons is,
waarom overkomt ons dit dan allemaal?"

Waar blijft Hij dan met zijn wonderbaarlijke daden,
waarover onze voorouders hebben verteld?

God trekt zich niets meer van ons aan!"

De engel kijkt Gideon aan.

"Jij bent een dappere man, Gideon.

God wil dat jij Israël gaat bevrijden!"

Kinderen groep 1 t/m 4: 'Gideon'

[uit: Nieuwe Bijbelse liedjes voor kleuters]

Gideon, Gideon, luister eens even naar wat God tegen je zegt.

Gideon, Gideon, Hij wil je helpen. Nu jaag je alle rovers weg.

Gideon, Gideon, luister eens even naar wat God tegen je zegt.

Gideon, Gideon, Hij wil je helpen. Nu jaag je alle rovers weg.

Gideon aarzelt.

"Dan zou ik graag een teken hebben,
anders kan ik niet geloven dat God het echt wil."

Dat teken krijgt hij.

De engel raakt met zijn staf het vlees en het brood aan
dat Gideon op een rotsblok had gelegd.

Uit de rots schiet vuur dat alles verteert.

Maar de hemelse boodschapper is verdwenen.

"Mijn God," roept Gideon, "dat was een engel!"

Dan gaat Gideon aan het werk.

Hij sloopt het altaar dat zijn vader
heeft gemaakt voor de afgod Baäl.

Hij hakt de paal om die ernaast staat,
de paal die gewijd is aan de godin Asjera.
De mensen in de buurt zijn woedend,
maar zijn vader neemt het voor hem op.
"Laat Baäl maar voor zichzelf opkomen!" zegt hij.
Als de Midjanieten en de Amalekieten weer een inval doen,
verzamelt Gideon een leger.
Voor hij aanvalt, bidt hij.
"God, als U echt wilt dat ik Israël bevrijd,
geef mij dan nog een teken.
Ik leg op de dorsvloer een wollen vacht.
Als er morgenochtend dauw op de wol ligt
en de grond eromheen droog is,
dat weet ik zeker dat U het wilt."
De volgende morgen wringt Gideon de wol uit.
Er komt wel een kom water uit de wol,
maar de grond eromheen is droog.
Als Gideon nog een teken vraagt, krijgt hij dat ook:
nu is de wol juist kurkdroog en de grond kletsnat.

Kinderen groep 1 t/m 4: 'Gideon'

[uit: Nieuwe Bijbelse liedjes voor kleuters]

Gideon, Gideon, luister eens even naar wat God tegen je zegt.
Gideon, Gideon, Hij wil je helpen. Nu jaag je alle rovers weg.
Gideon, Gideon, luister eens even naar wat God tegen je zegt.
Gideon, Gideon, Hij wil je helpen. Nu jaag je alle rovers weg.

Dan trekt Gideon met zijn leger op.
Maar God vindt het leger te groot.
"Ik wil niet dat Israël straks kan zeggen
dat het zichzelf heeft bevrijd.
Het moet een wonder zijn dat Ik doe.
Laat dus iedereen die bang is, vertrekken."
Dat gebeurt.
Maar nog vindt God het leger te groot.
Alle soldaten die bij een beek water drinken
door het met hun tong op te likken,
zoals honden dat doen, mogen blijven.
De soldaten die het water met hun hand opscheppen,
moeten naar huis.
Driehonderd soldaten blijven over, een legertje van niets.
Maar Gideon geeft aan elke soldaat een ramshoorn
en een brandende fakkel in een lege waterkruik.
Zo trekken ze in de nacht heel stil in drie groepen naar de vijand.
Op een teken van Gideon maken ze opeens veel lawaai:
ze slaan allemaal tegelijk de kruiken stuk en blazen op de hoorns.
De vijand denkt dat er niet driehonderd soldaten,
maar driehonderd **groepen** soldaten op hen afkomen.
Ze vluchten zo snel ze maar kunnen.

We zingen "Gideon, dappere held"

1. Dit is het lied van Gideon
en hoe hij van de Midjanieten won.
Het begon met een engel die hem heeft verteld:
"Gideon, je bent een dappere held"

Refrein: Geen held op sokken, geen twijfelaar,
geen watje, wezel of weifelaar.
Want wie met de Heer op weg wil gaan,
die wordt een dappere held van nu af aan.

2. En Gideon zei: "Ik zal gaan misschien,
maar laat me dan eerst een teken zien.
Toen deed God het wonder met de schapenvacht.
En Gideon riep: "U hebt alle macht."

3. Dus hij zocht een leger bij elkaar.
Maar God zei: "Genoeg, stop het zoeken maar.
En ieder die bang is voor geweld,
die mag naar huis voor hij wordt geveld."

Refrein: Ik wil geen held op sokken, geen twijfelaar,
geen watje, wezel of weifelaar.
Want wie met de Heer op weg wil gaan,
die wordt een dappere held van nu af aan.

4. Toen vluchtte het allergrootste deel,
maar de Heer zei: "Het zijn er nog veel te veel.
Alleen wie water slurpen uit hun hand,
die heb ik nodig, daarmee red ik het land."

5. Gideon koos driehonderd slurpers uit,
gaf ze een hoorn en een fakkel in een lege kruik.
En ze wonnen de strijd, zoals was voorspeld.
En ieder van hen werd een dappere held.

Refrein: Geen held op sokken, geen twijfelaar,
geen watje, wezel of weifelaar.
Want wie met de Heer op weg wil gaan,
die wordt een dappere held van nu af aan.

6. Dus ben jij niet bekend, berucht of beroemd,
of word je op school soms een eitje genoemd.
Denk dan: het gaat niet om macht of geld,
maar wie op God vertrouwt, die wordt een dappere held.

Refrein: Geen held op sokken, geen twijfelaar,
geen watje, wezel of weifelaar.
Want wie met de Heer op weg wil gaan,
die wordt een dappere held,
een dappere held, van nu af aan.

Preek dominee Kasper

We zingen 'Wie is de grootste superheld'

Refrein: Wie is de grootste,
de allergrootste in de zaal,
de grootste van ons allemaal?
Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.

1. Zou het de slimste zijn,
iemand die kan lezen, elke letter, elk getal?
Zou het de slimste zijn? Welnee, ben je mal!

Refrein: Wie is de grootste,
de allergrootste in de zaal,
de grootste van ons allemaal?
Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.

2. Zou het de langste zijn,
lange benen, lange armen en een lange nek?
Zou het de langste zijn? Welnee, ben je gek!

Refrein: Wie is de grootste,
de allergrootste in de zaal,
de grootste van ons allemaal?
Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.

3. Zou het de rijkste zijn,
is het iemand met de meeste euro's bij elkaar?
Zou het de rijkste zijn? Welnee, ben je raar?

Refrein: 't Is niet de slimste
en niet de langste van de klas.
Of iemand met het meeste geld.
Maar wie de minste
en dus een dienaar durft te zijn
is onze superheld, is onze superheld,
is onze superheld.

Gebeden *samen met 4 kinderen, 2 ouders en 2 leerkrachten:*

- *Willem van Oranjeschool:*
 - *Lynn Witteveen (groep 5)*
 - *Iris Zwep (groep 6)*
 - *Eva Heldoorn (leerkracht)*
 - *Jetske Koers (ouder)*
- *Rehobothschool:*
 - *Noortje Buter (groep 6)*
 - *Linde Post (groep 6)*
 - *vader Post (ouder)*
 - *Willemien van Ittersum (leerkracht)*

Mededelingen

Inzameling van de gaven

samen met 4 kinderen:

- *Willem van Oranjeschool:*
 - *Yuna van Sloten (groep 5)*
 - *Britt Koekoek (groep 4)*
 - *Rehobothschool:*
 - *Tessel Schreuder (groep 6)*
 - *Indy van de Water (groep 6)*
- de 1^e collecte is bestemd voor Maatschappelijk diaconaal werk
 - de 2^e collecte is bestemd voor Kerk en Eredienst

We zingen – als slotlied – ‘U bent machtig, U bent groot’

Refrein: U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
U bent de allerbeste, U bent die U bent.

1. U bent de God van hemel en aarde, de God van het heelal,
de God die alles weet en ziet, ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel, ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest woont U in mij.

Refrein: U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
U bent de allerbeste, U bent die U bent.

2. U bent de God van trouw en van liefde, de God die eeuwig leeft,
de God die zelfs zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen, ver weg en ook dichtbij;
en ook al valt dit soms niet mee, U bent bij mij!

Refrein: U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
U bent de allerbeste, U bent die U bent.
U bent de allerbeste, U bent de allerbeste,
U bent de allerbeste, U bent die U bent.

Uitzending en zegen

ALLEN: *(gezongen)* Amen, amen, amen.

*In de hal en in de Hofzaal
staan limonade, thee, koffie en iets lekkers klaar !!!*

WEL THUIS !!!