



**CANTATE
DIENSTEN**

**Zondag 10 maart 2019
Cantate BWV 23**

**Du wahrer Gott
und Davids Sohn**

Richard Vissinga *voorganger*

Petra Stoute *sopraan*

Yvonne Kok *alt*

Chris Postuma *tenor*

Jurjan Lipke *organist*

en het **Bachkoor & -orkest Kampen**

onder leiding van **Ab Weegenaar**

**BURG
WALKERK**

Binnenkomst kerkenraad (*enkele minuten voor 17.00 uur*)

Orgelspel “Was Gott tut das ist wohlgetan” - J.P. Kellner

VOORBEREIDING (*de gemeente blijft zitten*)

V De Heer zij met u.
A **Ook met u zij de Heer.**
V Onze hulp in de naam van de Heer
A **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
V O God, keer U om naar ons toe
A **en doe ons weer leven met hart en ziel.**
V Laat ons, o Heer, uw liefde zien
A **en geef ons uw heil.**
V O Heer! – hoor ons gebed
A **en laat ons geroep tot U komen. Amen.**

Psalmgebed bij Psalm 31

1. Op U vertrouw ik, HEER der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.

⁴U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,

⁵mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht.

⁶In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.

⁷Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,
ik vertrouw op de HEER.

⁸Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want u ziet mijn ellende,
u kent de nood van mijn ziel,

⁹u laat niet toe dat de vijand mij insluit,
u geeft mijn voeten de ruimte.

¹⁰ *Heb erbarmen, HEER,
want ik verkeer in nood,
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,*

¹¹ *mijn leven verloopt in ellende,
zuchtend slijt ik mijn dagen,
door eigen schuld slinken mijn krachten,
tot op mijn botten teer ik weg.*

¹² *Bij allen die mij belagen
wek ik de lachlust,
bij mijn burenen nog het meest.
Wie mij kennen zijn verbijsterd,
wie mij zien aankomen op straat
wenden zich af en ontvluchten mij.*

¹³ *Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,
afgedankt als gebroken aardewerk.*

¹⁴ *Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
van alle kanten dreigt gevaar.
Ze steken de hoofden bijeen
en smeden plannen om mij te doden.*

¹⁵ *Maar ik vertrouw op u, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,*

¹⁶ *in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.*

¹⁷ *Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.*

¹⁸ *HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande,
laat de goddelozen te schande staan
en verstommen in het dodenrijk.*

¹⁹ *Zwijgen moeten de leugenaars,
die hoogmoedig en vol verachting
rechtvaardige mensen beschuldigen.*

²⁰ *Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.*

²¹ *U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.*

²² *Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder voor mij verricht,
hij ontzette mij als een belegerde stad.*

²³*In mijn angst had ik gezegd:
'Ik ben verbannen uit uw ogen,'
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.*

19. God slaat de trotsen die Hem grieden,
maar steunt met raad en daad
wie zich op Hem verlaat.
Hoopt op den HEER, gij zijn geliefden,
houdt moed, blijft Hem verwachten,
Hij schenkt u nieuwe krachten.

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

SCHRIFT EN UITLEG

Uit de Brieven: 1 Korintiërs 13

¹*Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.* ²*Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.* ³*Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.*

⁴*De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.* ⁵*Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,* ⁶*ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.*

⁷*Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.*

⁸*De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –* ⁹*want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.* ¹⁰*Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.* ¹¹*Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.* ¹²*Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.*

¹³*Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.*

Uit het Evangelie volgens Lucas 18, 31-43

³¹*Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat*

door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.³² Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd.³³ En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.’³⁴ De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

³⁵Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen.³⁶ Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was.³⁷ Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’³⁸ Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’³⁹ Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’⁴⁰ Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem:⁴¹ ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’⁴² Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’⁴³ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God.

Lofverheffing Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Lied 909

1. Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren.	2. Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.
--	---

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Gaven

(bij de uitgang is er een hartelijk aanbevolen extra collecte voor de kosten van de cantatediensten)

Orgelspel “Herzlich tut mich verlangen” - F. Mendelssohn

CANTATE BWV 23 “Du wahrer Gott und Davids Sohn” - J.S. Bach (1685-1750)

1. Aria (duet sopraan en alt)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
der du von Ewigkeit,
in der Entfernung schon,
mein Herzeleid und meine Leibespein
umständlich angesehen, erbarm dich mein!
Und lass durch deine Wunderhand,
die so viel Böses abgewandt,
mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen.

Gij ware God en Davids zoon,
die altijd al van verre
mijn hartenleed en liefdespijn
zeer nauwlettend hebt aangezien,
ontferm U over mij!
En laat door Uw wonderhand,
die zoveel kwaad van mij heeft afgewend,
mij ook hulp en troost ten deel vallen.

2. Recitatief met koraal (tenor)

Ach! Gehe nicht vorüber, du,
aller Menschen Heil, bist ja erschienen,
die Kranken und nicht
die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls
an deiner Allmacht teil;
ich sehe dich auf diesen Wegen,
worauf man mich hat wollen legen,
auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich
und lasse dich
nicht ohne deinen Segen.

Ach! Ga niet voorbij,
Gij, verlosser van alle mensen,
Gij zijt immers gekomen om de zieken
en niet de gezonden te helpen.
Daarom neem ik ook
aan Uw almacht deel;
ik kan U op deze weg,
waarop men mij heeft willen leggen,
ook in mijn blindheid aanschouwen.
Ik kom tot rust
en laat U niet los
zonder Uw zegen ontvangen te hebben.

3. Koor

Aller Augen warten, Herr,
du allmächtiger Gott, auf dich,
und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
lass sie nicht
immerdar in Finsternissen!
Künftig soll dein Wink allein
der geliebte Mittelpunkt
aller ihrer Werke sein,
bis du sie einst durch den Tod
wiederum gedenkst zu schliessen.

De ogen van iedereen wachten, Heer
almachtige God, op U
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor altijd in het duister!
Voortaan zal Uw teken alleen
het geliefde middelpunt
van al hun werken zijn,
totdat Gij ze ooit door de dood
weer van plan bent te sluiten.

4. Koraal (koor)

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
erbarm dich unser!

Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!

Christe, du Lamm Gottes,
der du trägst die Sünd der Welt,
gib uns dein' Frieden!
Amen.

Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
geef ons Uw vrede!
Amen.

(Vertaling: Henk Pijlman)

Bijbelwoord, waarna gezamenlijk gebeden 'Onze Vader ...'

AFSLUITING

(allen gaan staan)

Lied 561

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al die pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Zegen (met gezongen Amen)

Uitleidend orgelspel "Agnus Dei" (uit de Hohe Messe) - J.S. Bach

(Het werk waarmee deze viering wordt afgesloten, duurt enkele minuten. Het staat u vrij alvast naar huis te gaan. Het spelen van dit werk vraagt veel concentratie. Dat geldt ook voor het luisteren. Na afloop liever geen applaus).

Uw aandacht voor de uitgangscollecte voor de onkosten van deze dienst!

De collecte aan de uitgang is bestemd voor de onkosten van de Cantatediensten. Deze diensten, met goede musici, brengen behoorlijk wat kosten met zich mee. Ook middels úw bijdrage (als dat past, € 5.00 per bezoeker) kunnen wij hier nog lang mee doorgaan. Een bijdrage overmaken kan ook: op rekening NL59 SNSB 0909 0600 10 t.n.v. Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.

Het Bachorkest Kampen wordt vanmiddag gevormd door:

Hobo	Berend van Halsema, Hannie Koopmans
Viool 1	Emo van Halsema, Lies Mos, Siep de Groot
Viool 2	Letty Verveen, Anneke van der Wurff, Wilma Lipke
Altviool	Janna Zijderveld, Rob Verhey
Cello	Nelleke Hoekstra, Jack Kroes
Orgel	Jurjan Lipke

De eerstvolgende Cantatediensten worden gehouden op:

14 april	ds. Jos van der Sterre	BuxWV 31 (Buxtehude)
12 mei	ds. Bram Beute	BWV 146
16 juni	ds. Dineke Havinga	BWV 129
14 juli	ds. Jan Bouma	BWV 199

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de Cantatediensten kunt u ons bereiken via onderstaand mailadres: cantatedienst.deburgwalkampen@gmail.com

Cantatediensten in de Burgwalkerk

Sinds 1975 worden met enige regelmaat op de zondagmiddag cantatediensten gehouden in de Burgwalkerk in Kampen. Het zijn gewone kerkdiensten, geen concerten. De cantate vormt een onderdeel van de dienst, die ook uit andere onderdelen bestaat: lezingen, liederen, gebeden. Daar zijn de cantates oorspronkelijk ook voor gemaakt: om uitgevoerd te worden in een zondagse eredienst. De cantates van Johann Sebastian Bach volgen in de regel wat er op een bepaalde zondag aan de orde is – vooral de evangelielezing van de betreffende zondag volgens het Lutherse leesrooster. Daar geeft de cantate als het ware een commentaar op.

De cantates, die in de Burgwalkerk tot klinken worden gebracht, worden uitgevoerd door het Bachkoor en -orkest o.l.v. Bob Vaalburg of Ab Weegenaar met medewerking van solisten. Het koor is samengesteld uit vrijetijdszangers die zich hebben aangemeld omdat zij graag mee willen zingen in cantatediensten en daarvoor over de nodige zangcapaciteiten beschikken. Bij het orkest hebben wij in de regel te maken met beroepsmusici; zij worden vanwege hun deskundigheid gevraagd om mee te werken. Dat geldt uiteraard ook voor de solisten.

Het ligt voor de hand dat zowel de beroepsmusici als de solisten een vergoeding ontvangen voor hun medewerking, al staat deze vergoeding in geen verhouding tot wat in de wereld van de klassieke muziek gebruikelijk is. Het meedoen aan de cantatediensten is ook voor hen voor een groot deel liefdewerk. De voorbereiding van de cantate, het instuderen van de partijen, is een individuele aangelegenheid. Pas op de zaterdagmiddag komt het koor voor het eerst bijeen voor een repetitie; deze repetitie wordt op zondagmiddag voortgezet. Dan komen ook de orkestleden bij elkaar, evenals de solisten, om o.l.v. de dirigent en samen met het koor de verschillende partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij hopen dat ook u tot de vaste bezoekers gaat horen van deze voor Kampen en de regio zeer speciale diensten.

Wat de onkosten betreft: bij de uitgang van de kerk krijgt u gelegenheid een bijdrage te leveren: een gift om de cantatediensten in stand te houden. Deze collecte wordt u hartelijk aanbevolen (wij denken aan een bedrag van minimaal € 5.00 per bezoeker)! U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL59 SNSB 0909 0600 10 t.n.v. Wijkfonds Burgwalkerk onder vermelding van: Gift Cantatediensten.

KAMPEN